

# DE GROENE BARET



JAARGANG 73 | BLAD 275 | DECEMBER 2023



> Moeke

---

> Reunie 104 cotrcie

---

> Helmen vol verhalen; Off Grid

## IN DE VOETSPOREN VAN BAKHUYS ROOZEBOOM

> Force Protection

---

> Aanwinst historische collectie: Knottenbeld

---

> Nieuwe schietbaan

# Kernwaarde nr. 5

**Trots ben ik. Op deze editie. Hij staat vol boeiende onderwerpen. Vanuit ons Korps en vanuit onze KCT-gemeenschap. Reünies vanuit 104 en diverse ECO's. Maar ook herdenkingen en onthulling bij "Moeke". Tevens het postuum uitreiken van het Mobilisatie Oorlogskruis aan Bakhuis Roozeboom.**

Trots ben ik op de vernieuwingen bij het KCT. Er is een nieuwe schietfaciliteit, de reorganisatie van het KCT, verder uitrollen van het Designated Support en in deze editie leest u over kaders van de nieuw te bouwen kazerne. Prachtig dat er zoveel goede beweging en vooruitgang is. Trots ben ik op onze redactie. Dirk-Jan, Caro, Leo, Harry, Jack, Bart, Gerard en Dennis. Samen maken wij voor u steeds opnieuw een exemplaar van De Groene Baret. Wij prijzen ons gelukkig met veel complimenten en waardering. Maar ook gelukkig met de betrokkenheid van het Korps en van alle kanten van de KCT-gemeenschap, defensie, verenigingen, individuele activiteiten en diverse instanties. Ik bedank alle redactieleden voor hun inzet en betrokkenheid, want alleen samen komen we tot deze resultaten. Over resultaten gesproken; begin komend jaar wordt de website onder de loep genomen en willen we de web-redactie versterken. Samen met de sectie communicatie van het KCT zullen er mooie updates in beeld komen en de actualiteit meer tot zijn recht komen. Helpt u ons daarbij met aanlevering van (historisch) beeld en nieuws?

Trots ben ik op onze gemeenschap. De hechtheid, de verbondenheid en de activiteiten die georganiseerd worden. Het toont de spirit. Van jong en oud zie ik bijdragen. Ik word daar heel blij van. Een wandeltocht in maart, een infodag voor square parachutespringen in januari en Nieuwjaarsbijeenkomsten van KCT en verenigingen. Wel wil ik graag trots blijven. Lees daarom het artikel van Force Protection over veilig communiceren. Neem die info a.u.b. ter harte en handel in lijn met de richtlijnen.

Ik ben daarbij trots op commando's. De nieuwe jongens die vorige week zijn binnengekomen. Proficiat. Maar ook trots op alle andere KCT-ers: enablers, stafmedewerkers en anderen die het KCT ondersteunen. Een groen hart is wat ons bindt.

Vol trots en met goede verwachting stap ik het nieuwe jaar in. Ik hoop u daar te ontmoeten en dan mooie dingen samen te gaan doen.

"Het wordt een mooie winter."

**Gert Bos**

Hoofdredacteur De Groene Baret  
Voorzitter Commissie Communicatie



## Colofon

**Periodiek van 'De Commandostichting'**  
Verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 4.000 exemplaren. Jaargang 73, blad 275, december 2023, ISSN: 1382 – 1024

**Redactie:**  
**Gert Bos**, hoofdredacteur:  
redactiedgb-gbo@korpscommandotroepen.nl  
**Dirk Jan de Ruijter**, adjunct-hoofdredacteur  
**Caro Lefèvre**  
**Leo van Westerhoven**  
**Harry Huisman**  
**Jack Ijpelaar**  
**Bart Hamming**  
**Majoor Dennis Stoppenburg Sie C&E KCT**

**Inleveren kopij:**  
A) Digitaal: tekst en foto's naar:  
redactiedgb-gbo@korpscommandotroepen.nl  
B) Analoog: per post naar:  
Redactie DGB, p/a Engelbrecht van Nassau-  
kazerne, Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal

**Begunstiger worden van 'De Commandostichting'?**  
Dan a.u.b. aanmelden via de website  
bij 'begunstigersadministratie', zie hieronder.

**Algemeen postadres:**  
Bestuur 'De Commandostichting' t.a.v. de secretaris  
p/a Engelbrecht van Nassaukazerne  
Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal  
**Digitaal bereikbaar via**  
www.korpscommandotroepen.nl  
>>>contact >>>contactadressen  
- algemeen: : via -secretaris  
- begunstigersadmin.: via -begunstigersadministratie  
- sociale zaken : via -commissie sociale coördinatie  
- veteranenhulp : via -contactpersoon veteranenhulp  
- historische collectie : via -museum  
- redactie DGB : via -communicatie De Groene Baret

**Auteursrechten:**  
Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden aan 'De Commandostichting'. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij niet, gedeeltelijk of gewijzigd te plaatsen.

**Fotografen:** Operators KCT, Bureau WS&C, redactie en diverse schrijvers.

**Deadline maart-nummer: 5 februari 2024**

**Coverfoto:** Stubai Oostenrijk. Uit de campagne: "Below the Radar, above your self".

## Inhoudsopgave



**Laatste voetsporen van Bakhuis Roozeboom**



**Het tentenkamp**

- 2 Van de redactie
- 4 Van de voorzitter
- 5 Van de Korpscommandant
- 6 **In de voetsporen van Bakhuis Roozeboom**
- 9 **Veteranenborrel**
- 10 Nieuwe kazerne
- 12 Nieuw schiethuis voor Special Forces
- 14 Een avondje bij Moeke...
- 19 Ga je (weer) square springen?
- 17 Dutch Commando Remembrance Trail
- 18 Commandojournaal
- 20 Beurzenplan bij KCT
- 21 **Tentenkamp toen en nu**



**Marco Kroon: Off Grid**



**Neem veiligheidsregels ter harte**

- 23 Werk-etui van Knottenbeld in HC
- 25 Steun de Commandohut voor nieuwe massagetafels
- 26 In Memoriam
- 28 Van de KA
- 29 **Force Protection**
- 30 Reünie 104 COTRCIE
- 35 SFC-dag in tweevoud
- 37 Commandoschietwedstrijd
- 42 Commando, wat doe je voor de kost?
- 46 Gezien op internet
- 47 Sneddertalk
- 48 Advertentie KCT



## MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER

# GRIJS ????????

Ron Robbmond

**Op 11 november 2023 heb ik met veel genoegen aan de voorzitter van de Commandovereniging Midden-Nederland (COV-MN) een oorkonde mogen uitreiken en hem mogen feliciteren met het 35-jarig jubileum van de COV-MN. Rondkijkend tijdens de uitermate gezellige feestavond kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat ook deze vereniging getroffen wordt door enige vergrijzing.**

**B**ijna alle Commandoverenigingen (COVn) en De Commandostichting (COS) hebben met veroudering van het leden- en begunstigersbestand te maken en daaraan gekoppeld vermindering van het aantal leden en begunstigers. Voor de komende jaren zal dit een uitdaging blijven. Niet geheel onlogisch, de grote lichten dienstplichtig commando's van vroeger zijn niet meer. Daarbij komt dat de interesse en belevingswereld van de huidige (jongere/actief dienende) commando duidelijk anders is. Deze ontwikkelingen zijn ook het KCT niet ontgaan.

Elementaire Commando Opleiding. Een noodzakelijke en broodnodige aanvulling voor het Korps. Mannen, van harte gefeliciteerd, welkom bij de commandofamilie en veel sterkte en succes bij de Voortgezette Commando Opleiding.

Het einde van het jaar 2023 is in zicht. Een jaar waarin weer vele activiteiten hebben plaatsgevonden. Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor het vele werk dat zij ook het afgelopen jaar weer hebben verricht om de activiteiten van De Commandostichting en de Commandoverenigingen mogelijk te maken. Dank voor uw steun, inzet en toewijding!! Zonder u zijn er geen activiteiten! Ik hoop dat we ook het komende jaar op u mogen rekenen.

Als u dit leest zijn de grijze donkere dagen maar ook de gezellige sfeer rond Kerstmis weer een feit. De jaarwisseling nadert. Mede namens het bestuur van De Commandostichting wens ik u en allen die u dierbaar zijn heel fijne en gezellige feestdagen, een goede jaarwisseling, de beste wensen en vooral een goede gezondheid voor 2024!

Ron Robbmond  
Voorzitter van De Commandostichting

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor het vele werk dat zij ook het afgelopen jaar weer hebben verricht om de activiteiten van De Commandostichting en de Commandoverenigingen mogelijk te maken.

Om de verbinding en saamhorigheid tussen de jongere commando's (KCT) en de oud-commando's (COS) te verbeteren en de COS relevant en toekomstbestendig te houden, is enige tijd terug de werkgroep "COS 2.0" ingesteld. De werkgroep, waarin functionarissen van het KCT en de COS nauw samenwerken, zal onderzoeken hoe de verbinding en saamhorigheid kan worden verbeterd en met voorstellen komen. Het komende jaar zullen de eerste resultaten zichtbaar moeten worden. In deze en komende edities van De Groene Baret zult u daar nader over worden geïnformeerd.

Een warm welkom voor onze nieuw gebrevetteerde commando's die op 15 december hun Groene Baret uitgereikt hebben gekregen na het voltooien van de



## MEDEDELINGEN VAN C-KCT

# VERANDERINGEN

Kolonel Huub Smeets

**De afgelopen maanden vroeg ik mij af wat er veranderd is bij het Korps sinds ik daar weg ben gegaan in 2016. Ten eerste zijn we fundamenteel groter geworden, we zijn in aantal met meer dan 200 mensen gegroeid. De 102 Cie en de SOF Support Cie zijn erbij gekomen, maar ook het Hoofdkwartier is sterk gegroeid. Het tweede grote verschil is de aard van de operaties. Waar we in 2016 nog in de nadagen van de operatie in Afghanistan zaten ligt de focus van de huidige inzet van ons Korps veel meer aan de voorkant van het conflict. Nu ligt de focus vooral, maar niet uitsluitend, op het uitbrengen van *military assistance* en het opbouwen van *military understanding*.**

**W**e staan aan de vooravond van een aantal grote projecten, die nodig zijn om het Korps nog sterker en toekomstbestendig te maken. Dit sluit naadloos aan op de transitie, die het Commando Landstrijdkrachten doormaakt. Daarnaast past het in het *Campaign Plan* van het SOCOM dat duidelijk weergeeft welke doelen we met SOF-inzet in de komende jaren willen realiseren.

Wellicht de grootste taak die voor ons ligt is het reorganiseren van het KCT, zodat we er op papier weer ongeveer uitzien zoals we in de dagelijkse praktijk werken. Daar is de afgelopen jaren een behoorlijk verschil in ontstaan en vele nieuwe capaciteiten zijn gebouwd door gebruik te maken van de ondervulling van het KCT. Het is belangrijk om de organisatie weer in lijn te brengen om het KCT toekomstbestendig te houden. Een tweede grote opdracht die voor ons ligt is het integreren met onze *Designated Support* capaciteit, die zich manifesteert in 12 Bataljon van 11 Luchtmobiele brigade. Deze *Ranger* capaciteit moet in staat gaan zijn om SOF-operaties te ondersteunen binnen de bandbreedte van hun eigen taakstelling. Een proces dat veel afstemming en samen trainen en oefenen zal betekenen voor de komende jaren. Dit zal het KCT ook in staat stellen om bepaalde operationele taken over te geven aan deze *Designated* capaciteit zodat onze teams zich kunnen blijven concentreren op die taakstellingen die specifiek SOF-inzet vragen. Het verder en beter afstemmen van gereedstelling en inzet is de derde grote taak die voor ons ligt. Hierbij worden we gestuurd door de *guidance* die we vanuit CLAS en SOCOM krijgen en gaan we verantwoordelijkheden, bevoegdheden en

mandaten duidelijk beleggen voor de toekomst. Deze projecten zullen we aanstonds starten.

Er is ook veel onveranderd gebleven, en dat zijn bijvoorbeeld onze kernwaarden. Zij vormen nog steeds de kern van onze kracht en verbinding. MOED, BELEID, TROUW, TROTS en EER heb ik de afgelopen maanden allemaal voorbij zien komen in alles wat we doen. Moedig zijn we niet alleen binnen de operaties die we uitvoeren over de hele wereld maar ook in de doorontwikkeling die we meemaken, we durven in ons denken en doen af te wijken van gebaande paden om onze eenheid toekomstbestendig te maken. Er is de afgelopen jaren veel beleid ontwikkeld binnen het KCT en SOCOM waardoor we beter verantwoording af kunnen leggen voor de activiteiten in onze gereedstelling, de operaties die we uitvoeren en de ondersteuning die we daarbij nodig hebben. We zijn trouw gebleven aan onze opdracht, al is de aard en focus van onze operationele inzet veranderd en meer gericht op de strategische competitie. Wij zijn en blijven trots op onze eenheid en onze resultaten, en krijgen daarvoor ook de nodige erkenning, zowel nationaal als internationaal. We eren onze voorgangers en houden onze tradities en geschiedenis levend, vieren waar het kan en herdenken waar dit opportuun is. Ik ben niet alleen trots op het Korps en onze mensen maar krijg ook veel energie van de verschillende momenten dat ik bij de onderdelen van ons Korps aanwezig was en zie de komende jaren met veel enthousiasme tegemoet.

Nunc aut Nunquam

Kolonel Huub Smeets  
Commandant Korps Commandotroepen



# IN DE VOETSPOREN VAN BAKHUYS ROOZEBOOM

Tijdens de baretuitreiking op 7 juli 2023 is postuum het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt aan August Marie Bakhuis Roozeboom. De onderscheiding werd in aanwezigheid van familieleden in ontvangst genomen door oud-commando Willem Bakhuis Roozeboom, een achterneef van August. In de aanloop naar de uitreiking vroeg men zich bij HC KCT af waar August zich tijdens zijn inzet bij de operatie Market Garden in september 1944 had bevonden. Legio vragen kwamen er boven drijven: waar was hij precies geland? waar is hij naar toe gegaan? met wie heeft hij contact gehad? Met het dossier van August gingen we aan de slag. Het dagboek van Hendrik Beekhuizen was hierbij een goede hulp. Op 7 juli had zijn zoon Marco een kopie hiervan aan de HC geschonken. Als lid van het verzet in Oosterbeek was Hendrik Beekhuizen op 19 september 1944 getuige van de dood van August. Nu konden we doelgericht speuren waar August verbleef. We waren nu in staat om de exacte locatie van zijn sneuvelen te bepalen, maar vooral onder welke omstandigheden. In de tekst wordt verwezen naar punten op de overzichtskaart.

## INZET

Voor de operatie Market Garden werden de leden van No. 2 Dutch Troop ingedeeld bij de twee Amerikaanse luchtlandingsdivisies en bij de Britse luchtlandingsdivisie. August was samen met nog drie leden van No. 2 Dutch Troop als tolk en gids ingedeeld bij de staf van de Britse divisie en met name bij de Sectie Inlichtingen. Op zondag 17 september 1944 vertrok de staf vanaf vliegveld Fairford (zie de foto) in tien gliders, getrokken door bommenwerpers, met als eindbestemming landingszone "Z" ten westen van Wolfheze. Om 13.00 uur kwamen de gliders aan de grond vlakbij boerderij Boschhoeve (zie de foto + punt 1). Op de Boschhoeve hadden ze een gesprek met de kleinzoon van de boer die toen op de boerderij woonde. Hij vertelde dat de Engelsen met een foto van de boerderij in de hand de vraag stelden of de boerderij waar ze stonden dezelfde was als op de foto. Dat klopte! Men wilde nog wel eens op de verkeerde plek landen....

## REIJERSKAMP

Uit een stuk tekst dat in het dossier van August zit, bleek dat hij van de landingszone naar de boerderij Reijerskamp is gegaan. Reijerskamp is een boerderij die op LZ "S" lag, noord van de spoorlijn die dwars door de landingszones liep (zie de foto + punt 2). Daar werkte mevrouw Riek van de Berg. Zij zegt in het stuk: "Toen de para's kwamen stond ik voor het aanrecht. Al die gliders kan ik niet onder woorden brengen. Om een uur of vier kwam er een Hollander uit Limburg binnen in de keuken. Hij had een andere kleur baret op, een groene." Bakhuis Roozeboom kwam van origine uit het Limburgse Heerlen en als commando droeg hij de groene baret.



We mogen er dus wel van uitgaan dat het August is geweest met wie Riek van de Berg sprak. We weten niet wat hij daar deed. In de boerderij zat de commandopost van de Pathfinders, het was niet in de buurt van de divisiestaf. Moest hij met hen contact maken? We weten het niet. Wat we wel weten is dat de oude boerderij er niet meer staat. Daarvoor in de plaats staat nu een moderne woning. Kijkend over het gebied rondom de Reijerskamp kan men zich goed voorstellen hoe druk het daar moet zijn geweest met al de zweefvliegtuigen die daar waren geland.

## OOSTERBEEK

Hoe August in Oosterbeek terecht is gekomen is niet duidelijk. Met een voertuig? Lopend? En via welke route? Bekend is dat de divisiestaf via diverse routes naar Oosterbeek is getrokken. In het stuk 'Drie Engelsen in onze kelder' lezen we: "Ons huis stond in Oosterbeek bij de kruising Utrechtseweg/van Borsselenweg/Valkenburglaan. We zagen rijen Tommy's lopen, komende uit Wolfheze. Alle burens van de Van Borsselenweg verzamelden zich in onze tuin. We gaven de Engelsen water en veel vruchten. Onder de Britten



waren ook enkele Nederlanders waaronder ene Bakhuis. Geen familie van de voetballer zei hij." Het huis waar over gesproken wordt, huis Valkenburg (zie de foto + punt 3) staat er niet meer. Het is in 1975 gesloopt. We weten nu wel zeker dat August met de toenmalige bewoners en hun burens heeft gesproken. Van daaruit is hij doorgegaan naar het verderop gelegen Hotel Hartenstein (punt 4), waar de divisiestaf het hoofdkwartier had ingericht. Op 19 september wisselde August met commando Van Barneveld, een van de andere leden van No. 2 Dutch troep die bij de divisiestaf was ingedeeld. August ging naar de sectie genie, terwijl Van Barneveld naar de sectie inlichtingen ging. Van het optreden van August tijdens de eerste dagen van de gevechten is weinig te vinden. In een artikel uit het blad Ons Leger uit 1980 staat: "Uit een brief van luitenant Knottenbelt aan de ouders van August ontlent we een passage die enigermate weergeeft wat er in hem is omgegaan. Knottenbelt schrijft dat August in de laatste hectische dagen van zijn leven een grote mate van opgewektheid en humor ten toon spreidde. Knottenbelt: "In de middag van dinsdag 19 september zaten we tijdens een zware beschieting met mortieren en artillerie op de bodem van een schuttersput. Hij vertelde toen wat

zijn eerste indruk van Nederland was en van zijn genegenheid voor de Nederlandse burgers die hij gesproken had."

## DE JEEP PATROUILLE

Voor dit deel gebruikten we het dagboek van Hendrik Beekhuizen en het artikel uit Ons Leger. Dhr. Beekhuizen schrijft: "We lagen op dinsdagavond 19 september in schuttersputjes rondom het hotel. Om een uur of elf kwam er een sergeant twee vrijwilligers vra-





gen als gidsen voor een jeeppatrouille naar Arnhem. Jan Diepenbroek en ik gingen met hem mee naar het hotel. Binnen moesten we Britse uniformen aantrekken en kregen we handgranaten en munitie voor onze geweren. Omdat we nauwelijks Engels spraken werd er een tolk bijgehaald. Even later verscheen er een jonge militair met een groene baret op. Hij stelde zich voor als Bakhuis en nam ons mee naar buiten waar een jeep klaar stond met een majoor en nog vier soldaten. Met acht man op de jeep, benen buitenboord, de majoor achter het stuur, reden we weg in de richting van het viaduct van de spoorweg aan de Benedendorpseweg" (punt 5). Uit een ander stuk, ook van de hand van dhr. Beekhuizen, halen we route die men volgde (zie het kaartje voor de route). Onderweg hoorden ze enkel het knetteren van de branden die er woedden en af en toe werden ze aangeroepen door een Engelse schildwacht. Voor het laatst gebeurde dat bij het Stenen Kruis, een zijstraat van de Benedendorpseweg en een paar honderd meter voor het viaduct (zie de foto + punt 6). Bij het viaduct werden ze door een Duitse schildwacht beschoten, zonder getroffen te worden. Beekhuizen: "De majoor gaf vol gas en we schoten onder het viaduct door. Toen gingen we door de S-bocht achter het viaduct (zie de foto) en voorbij de kippenslachterij. Toen kwamen we aan de steile helling (zie de foto + punt 7) achter de wolfabriek" Na enig speurwerk op internet en ter plekke hebben de we oude locatie van de kippen-slachterij weten te achterhalen. Het heeft later een andere bestemming gekregen en het is nu in verval. De wolfabriek bestaat niet meer.

Daar is later de KEMA-fabriek gekomen en is nu het Elektrum. Beekhuizen: "Na ongeveer 400 meter gereden te hebben, langzaam en zonder verlichting, kwamen we boven op de helling (zie de foto + punt 8) Uit de diepte (vanuit de richting Arnhem; red.) kwamen ons twee lichtjes tegemoet. De jeep werd in de struiken geparkeerd en wij in dekking er omheen. Het bleek een Duitse ambulance te zijn en de majoor hield hem aan. Er zaten wapens in en de twee Duitsers werden krijgsgevangene gemaakt. De Britten en Bakhuis beraadslaagden met elkaar waarna Bakhuis tegen ons zei: "De majoor heeft besloten om terug te gaan. Het heeft geen zin om verder te gaan. We zitten midden tussen de Duitsers. We gaan proberen om deze auto naar Hotel Hartenstein te brengen."

#### TERUG NAAR HARTENSTEIN

Vanaf dit punt ging men terug de helling af, richting het viaduct. Beekhuizen vervolgt: "De Duitse rijder van de ambulance werd in de jeep gezet tegen mijn rug aan en tussen Bakhuis en drie soldaten. De majoor achter het stuur en ik naast hem. De ambulance ging voorop met de Duitse chauffeur achter het stuur en een Engelse soldaat ernaast en daarnaast Jan. De jeep zat er vlak achter. Bij de kippenslachterij (punt 9) werd de ambulance aangeroepen door een Duitse schildwacht die in de berm lag. Toen ging alles vliegensvlug.



De jeep ging achteruit in dekking. De schildwacht kwam uit zijn schuilplaats op de ambulance toegelopen. De Tommie schoot vanuit de wagen op de schildwacht die zich in dekking liet vallen. Toen draaiden we met de jeep om de ambulance heen en reden over de schildwacht. Het was een verschrikkelijk gehoor de man te horen schreeuwen. Toen gingen we met volle snelheid door de S-bocht op het viaduct af (zie de foto + punt 10). Bakhuis zei: "Nu komt het erop aan!" Dat waren de laatste woorden die hij gesproken heeft. Bij het viaduct kregen we de volle laag uit zes of zeven automatische wapens. De Engelse soldaten vormden naar mijn gedachte een soort schild, zodat de majoor op volle snelheid, zigzag door kon rijden. Ze vuurden wat ze konden. Het werd een slachting. Twee Tommies vielen van de wagen. Bakhuis viel dodelijk getroffen in mijn schoot. De majoor zigzagde verder en we ontkwamen, al was wel de hand van de Duitser die op onze wagen zat er bijna afgeschoten. Het hele gevecht heeft misschien twee minuten geduurd. Dat de majoor en ik er levend uitgekomen zijn, is mij een raadsel. In Oosterbeek Laag stopten we bij de kerk (punt 11) waar een Engelse verbandplaats was. Daar onderzochten de majoor en ik Bakhuis. Hij bleek getroffen te zijn in het hoofd en moet op slag dood zijn geweest. We hebben Bakhuis meegenomen naar Hartenstein. Achter het hotel hebben we hem neergelegd en toegedekt met een deken."

Met het dagboek van dhr. Beekhuizen in de hand en met het eerder genoemde stuk ook van zijn hand, hebben we terplekke de situatie van alle kanten bekeken. Dat leidde soms tot verwarring omdat in het artikel uit het blad van Ons Leger staat dat men de volle laag kreeg toen de jeep onder het viaduct doorkwam in de richting Oosterbeek. In het stuk van dhr. Beekhuizen staat letterlijk: "We gingen in volle snelheid door de S-bocht op het viaduct af, we kregen de volle laag uit vijf tot zeven automatische wapens;" Ze waren dus nog niet onder het viaduct door toen ze de volle laag kregen. Uit het dagboek zouden we kunnen concluderen dat August aan de oostkant van het viaduct is gesneuveld en niet aan de westkant. De situatie terplekke laat ook een open stuk terrein zien, oftewel schootsveld. Aan de westkant van het viaduct is dat schootsveld een stuk beperkter. Allemaal details, maar toch. In ieder geval was het zeer interessant om dit stukje Korpsgeschiedenis eens van heel dichtbij te bekijken.

Bronnen: Dagboek van Hendrik Beekhuizen, opgetekend in april 1945  
Ministry nummer 66 "Drie Engelsen in onze kelder" door Netje Carp-Heijbroek. Artikel uit Ons Leger, november 1980, door majoor A.L.J. van Vliet



> Kijk verder op  
<http://xxxxxxx>

# VETERANEN VAN HET HOOFDKWARTIER KCT BIJEEN



Op donderdag 19 oktober organiseerde de VVKCT een veteranenborrel voor het hoofdkwartier van het KCT. Het Hoofdkwartier is sinds de reorganisatie van de Ssvcie tot SOF SPT COY een zelfstandige eenheid binnen het KCT.

Het kunstwerk "Off Grid" werd tijdens deze veteranenbijeenkomst gepresenteerd op de kazerne in Roosendaal. De maker van het kunstwerk, Anders Wolhar heeft voor de aanwezige veteranen "Off Grid" toegelicht. Het gaat over Marco Kroon. Hierin is de keerzijde van de MWO-medaille te zien, met daaronder een spiegel. Op het kogelvrije glas ligt zand. In de zijkant zitten kogelgaten, een target en een off grid symbool. Dit zijn maar een aantal elementen die symbool staan voor Marco's militaire leven; de MWO aangaande.

Off Grid zal enige tijd op de kazerne blijven en dan verder gaan in de kunstwerk-expositie "Helmen Vol Verhalen" verzorgt door Amy van Son. Amy heeft uitgelegd dat in het kunstproject 'Helmen Vol Verhalen' een ontmoeting plaats vindt tussen twee professionals: veteraan en kunstenaar. Twee mensen die in de uitvoering van hun beroep worden gevraagd om midden in de wereld te gaan staan. 'Jonge' veteranen delen hun persoonlijke missieverhalen met professionele kunstenaars, die daar middels een kunstwerk in evenzoveel verschillende kunsttechnieken deze ervaring vastleggen. Zij zijn samen op missie door de kunst en maken zo de relevantie zichtbaar van Nederlandse vredesmissies en de impact daarvan op de deelnemende militairen.

Deze presentatie gaf een extra dimensie aan de bijeenkomst, die vanzelfsprekend alle elementen had van een kleinschalige reünie. Weerzien van collega's onder het genot van een drankje, afgesloten met een prima rijstmaaltijd.

Deze veteranenbijeenkomst van het Hoofdkwartier is mede mogelijk gemaakt door van Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) verkregen subsidie.



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/5n78yntp>

# NAAR EEN NIEUWE KAZERNE VOOR HET KCT

Het KCT krijgt een nieuwe kazerne. Op dit moment wordt met medeoverheden uitgezocht welke locatie hier het meest geschikt voor is. De bekendmaking van de voorkeurslocatie zal naar verwachting in het 1ste kwartaal van 2024 plaatsvinden.



EvN Roosendaal in steigers in 1938

**N**a jaren van bezuiniging kampt Defensie met verouderd vastgoed. Om hier een inhaalslag in te maken is het programma Concentreren-Verduurzamen-Vernieuwen (CVV) opgestart. Hier maakt het KCT ook deel van uit.

Naast verouderd vastgoed, moet de kazerne ook uitgebreid worden. Het Korps Commando Troepen (KCT) heeft in de loop der tijd aanzienlijke groei doorgemaakt, wat resulteerde in een uitbreiding van zijn operationele capaciteiten. Historisch gezien bestond het korps langdurig uit slechts één operationele compagnie, namelijk de 104 Waarnemersverkenningcompagnie. In de afgelopen decennia is deze structuur echter aanzienlijk veranderd en verrijkt.

De uitbreiding omvatte de oprichting van de 108, 103 en 105 Commandotroepencompagnieën, waardoor het korps veelzijdiger en gespecialiseerder werd. Bovendien zijn alle opleidingen gecentraliseerd in de Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties (OTCSO). Tegelijkertijd is de Staf-Staf-Verzorgingscompagnie getransformeerd tot de SOF Support Compagnie, terwijl het Hoofdkwartier aanzienlijke professionalisering heeft ondergaan. De meest recente ontwikkeling is de oprichting van de 102 Compagnie.

Deze veranderingen hebben echter hun tol geëist van de bestaande faciliteiten. De Engelbrecht van Nassaukazerne is nu te beperkt geworden om alle operationele en trainingsactiviteiten voldoende te huisvesten. Om aan de behoeften van het groeiende korps te voldoen, werd tijdelijk extra ruimte gevonden op het MOB-complex in Rucphen, dat momenteel fungeert als Logis-



MOB complex Rucphen; foto "Defensiefotografie"

tiel Centrum voor het KCT. Desondanks wordt erkend dat deze tijdelijke oplossing verre van ideaal is.

Om deze reden is er een dringende behoefte aan een nieuwe kazerne voor het KCT. De plannen voor de realisatie van deze nieuwe faciliteit zijn nu in gang gezet, en de organisatie kijkt uit naar de verbeterde operationele mogelijkheden en accommodaties die deze nieuwe kazerne zal bieden.



August Bakhuis Roozeboom, vervolgens in 'de archieven' verdwenen, maar gisteren – op August zijn 79<sup>ste</sup> sterfdag – alsnog overhandigd aan de familie.

## EEN FANTASTISCH EERBETOON

**T**evens is nu de spelfout in de naam van het tentenkamp hersteld. Bijzonder om te zien hoe hard het Korps Commandotroepen en dan met name de heren van de Historische Collectie KCT (Jack & Cees), maar ook Roel Rijks van het comité ereschuld zich vastbijten om dit soort historische vergissingen recht te zetten en eer aan te doen.

### 19 september 2023

Op deze dag, 79 jaar geleden, sneuvelde de tweëntwintigjarige commando August Bakhuis Roozeboom tijdens "Operatie Market Garden".

Op 7 juli jl. kreeg August postuum het Mobilisatie Oorlogskruis.

Deze medaille werd uitgereikt aan achterneef en commando Willem Bakhuis Roozeboom tijdens de baret uitreiking op de kazerne in Roosendaal: Een week later op 13 juli kwam het bericht dat het MOK ingeleverd moest worden omdat commando Bakhuis Roozeboom postuum al het Oorlogsherinneringskruis met de gesp Arnhem, Nijmegen, Walcheren toegekend had gekregen maar nooit was uitgereikt aan de familie. Iemand had in het nationaal archief, n.a.v. de eerdere post op FB, een document gevonden waar dit op stond.

In overleg met de familie werd besloten om vandaag de wissel te doen. De sterfdag van August, 79 jaar geleden. Rond 1300 uur verzamelden de familieleden, Neef Jan Willem met zijn dochter Floor, achterneef Joost met zijn zoon Willem en achterneef Willem Bakhuis Roozeboom met zijn vrouw Iris op het Van Der Meer Kamp op de Rucphense Hei.

Na een bakje koffie met een stukje taart, versierd met het embleem van Combined Operations, werd aan de hand van een PowerPoint slide show, de laatste dagen van August verduidelijkt. Vrijwilligers van de Historische Collectie KCT hebben onlangs aan de hand van documenten en het dagboek van verzetsman Hendrik Beekhuizen de sporen van August compleet nagelopen. Vanaf de landing bij Wolfheze, zijn verplaatsingen naar Reijerskamp, via Huize Valkenburg naar Hotel Hartenstein, de jeep patrouille richting Arnhem, zijn sneuvelen bij het viaduct Benedendorpseweg-Klingelbeekseweg en zijn locatie veldgraf bij Hotel Hartenstein. U leest dit verslag elders in deze editie.

Na de presentatie werd te voet verplaatst naar het Bakhuis Roozeboom kamp. Alwaar het nieuwe bord boven de ingang onthuld werd door de familie. Eindelijk het bord met de juiste spelling. Een Y ipv een I in Bakhuis. Hier was het tijd om het OHK uit te reiken. Chef staf KCT Ikol Bart overhandigde de medaille aan Willem na een korte speech waarin hij memoreerde over de waarde van het herdenken van Operatie Market Garden en de gevallen commando's. Hierna gaf Willem het MOK terug en sprak een bedankwoord namens de familie. Hij verraste eenieder door aan te geven dat de familie er goed over nagedacht had en besloten had om de medaille met de oorkonde direct terug te schenken aan de Historische Collectie KCT. We gaan de medaille een mooie plek geven in de HC. Afgesloten werd met een rondleiding over het Bakhuis Roozeboom kamp. De roots van duizenden commando's ligt hier op het kamp vernoemd naar de 1ste gesneuvelde commando op Nederlandse bodem. August Bakhuis Roozeboom. 22 jaar oud.

# J.W. PETTERMARS 2023

Midden oktober is de 13e Jan-Willem Pettermars volbracht. In het donker arriveren uit werkelijk alle windstreken van het land de oud-commando's. Velen kennen elkaar al, herkennen het gezicht van de vorige keer, of ontmoeten elkaar voor het eerst. De jongste is rond de 50 en de oudste midden 80.

**H**et maakt allemaal niet uit, we komen allemaal met hetzelfde doel: een gezonde dag 'buiten de deur' met een groen tintje. De hele week ervoor stond in het teken van regen en dat was op de dag zelf niet anders. Zodra de koffie op is, staan de circa 50 man oud-commando's buiten opgesteld en trappelend van ongeduld om te vertrekken richting de Pyramide van Austerlitz. Na een stop met koffie en appeltaart in Austerlitz wordt koers gezet naar onze vrienden te water, het Korps Mariniers in Doorn waar de lunch gebruikt wordt. Onder muzikale begeleiding van The Scottish Highlands marcheren we de kazerne op. Dat blijft een

heerlijk gevoel geven. Na de lunch verdwijnt de groep in het bos van de Utrechtse Heuvelrug. Bij het graf van Jan Willem Petter wordt een krans gelegd en een eregroet gebracht. Aansluitend wordt de groep oud-commando's richting Kasteel Maarsbergen begeleid met opnieuw de Schotse muziek en dan is het nog maar een paar kilometer om in Maarn terug te komen.

Daarmee is dit verhaal nog niet voorbij want volgend jaar kan er opnieuw meegelopen worden op vrijdag 18 oktober 2024. Laat het maar weten als je wilt meelopen: [jwpettermars@gmail.com](mailto:jwpettermars@gmail.com)

## ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN IN NIEUWE SCHIETFACILITEIT

Defensie heeft een 'gloednieuw, hypermodern en state of the art' schiethuis geopend voor special forces zoals operators van het Korps Commandotroepen. De locatie wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt.

In de drie etages tellende 'The Holland Gate' kunnen specialisten sinds kort vuurgevechten op korte afstand oefenen. Voorheen was de dichtstbijzijnde geschikte oefenlocatie in Polen, 900 kilometer verderop. De operators kunnen in The Holland Gate met scherpe munitie oefenen in het hoogste geweldsspectrum. Uniek in Nederland: de mogelijkheid om vanaf een snipertoren door een raam van het shoothouse te schieten. De faciliteit is in beheer van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. Die zal er gebruik van maken, net als

het Korps Commandotroepen, de Netherlands Maritime Special Operations Forces, de Dienst Speciale Interventies en buitenlandse eenheden.



> **Kijk verder op**  
<https://tinyurl.com/ycyhxzre>



> **Kijk verder op**  
<https://tinyurl.com/3mkmyzvt>

# EEN AVONDJE BIJ MOEKE

Op vrijdag 13 oktober 2023 werd de commandohoek in de Geulhemermolen opnieuw ingericht, een initiatief van Ikol b.d. Ton Hermes en zijn peloton van lichtingsploeg 78-2. We kennen de Geulhemermolen beter als het café waar Moeke de scepter zwaaide en waar vele lichten commando's te gast zijn geweest. Ook de opnames voor de laatste aflevering van Kamp van Koningsbrugge werden hier gemaakt. Dit getuigt van historisch besef en waardering voor traditie.

**M**oeke was de uitbaatster van de Geulhemermolen. Vele commando's zijn sinds de jaren '50 van de vorige eeuw bij haar tijdens de Limburg-week te gast geweest. Maar wie was Moeke eigenlijk. De echte naam van Moeke is Mélanie Bemelmans- Huynen. Zij werd geboren op 18 september 1910 in Richelle (België) en overleed op 22 februari 1978 in Maastricht op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van trombose. Ze is op jonge leeftijd naar Nederland gekomen, woonde in Cadier en Keer en werkte zoals we dat tegenwoordig zeggen als interieurverzorgster in Maastricht. Daar leerde ze haar latere echtgenoot kennen, Sjoke Bemelmans. Sjoke Bemelmans was sinds 1930 pachter van de Geulhemermolen, een molen waar met het stromende water van de Geul graan werd gemalen. Nog steeds is de molen in het café-restaurant te bezichtigen. Bij die molen was een klein cafeetje waar boeren en handelaren een borrel konden drinken. Sinds Sjoke verkering had met Mélanie stond ze regelmatig in het café om de klanten te bedienen. Tijdens de oorlog waren Sjoke en Mélanie actief in het verzet en hebben regelmatig onderduikers gehuisvest op de hooizolder van de molen. Tilla vertelt dat ze het wel eens aan de stok had met die "rare Engelsen". Die vroegen haar "to wash their pants". Mélanie die het Engels niet machtig was reageerde verontwaardigd met: "Ik dacht het niet viespeuk." In 1949 verkocht de gemeente Geulhem de molen aan Sjoke Bemelmans en hij werd eigenaar van de molen. Hij bleef werken als molenaar tot zijn overlijden in 1955. Kort daarna werd de molen buiten gebruik gesteld omdat er praktisch geen gebruik meer van werd gemaakt. Mélanie (Moeke) besloot zich toe te leggen op de exploitatie van het café-restaurant waarbij in het midden van de jaren '80 ook de molen werd opgenomen. Zo herinneren veel commando's Moeke ook, staand achter de toog van haar café.

In 1966 nam de zoon van Mélanie, Lei Bemelmans het café-restaurant over. Uiteraard bleef Moeke gewoon haar werk doen in het café tot aan haar overlijden in 1978. De commando's bleven ook na haar overlijden naar de Geulhemermolen komen en al die tijd hing het portret van Moeke prominent in het café. In de laatste uitzending van "Kamp van Koningsbrugge" was het café ook een van de opnamelocaties en zagen we het team van Ray en Dai aan de toog van Moeke. Met de komst van nieuwe uitbaters in 2014 is het portret van Moeke verdwenen. Sinds vorig jaar hebben Danique en Bart Stroucken het restaurant overgenomen, een jong gezin en ze hebben de traditie van Moeke en de geschiedenis van het Korps



Commandotroepen in hun hart gesloten. Zij waren heel enthousiast over de plannen om Moeke weer in ere te herstellen. Zij zorgden voor een glas sekt om de opening een spiritueel tintje te geven en hebben speciaal voor het Korps Commandotroepen een bier ontwikkeld uit hun eigen brouwerij, "Moekes Triepel".

Bart Stroucken uitte hierbij de wens om een deel van de winst die ze met dit bier zouden maken aan een goed doel te schenken, de Commando & Family Foundation van het Korps Commandotroepen. Een gebaar dat met applaus werd ontvangen. De commandohoek en het portret van "Moeke" werd onthuld door kleindochter Monique Reumers-Bemelmans in aanwezigheid van een grote delegatie van de Commandovereniging Limburg, oud-commando's uit Zuid-Limburg maar ook uit Den Haag, Goes en Utrecht. Ook de parate 103 Cotrcie was vertegenwoordigd in de persoon van operator Koen. 103 Cotrcie heeft een vaste band met de Commandovereniging Limburg. Het commandolied werd uiteraard ten gehore gebracht en er werd getoast op Moeke. Moeke is weer terug waar ze hoort; aan de muur van de Geulhemermolen.

# SQUARE SPRINGEN?

De Commando Para Stichting (CPS) organiseert een square-opleiding op vliegveld Seppe in het voorjaar.

De opleiding is voor personen die nog nooit square gesprongen hebben tot en met springers die momenteel militair current zijn en alles daartussen.



**MELD JE AAN  
VOOR DE INFODAG  
OP 13 JANUARI!**



Het zal gaan om een 2-daagse cursus, bestaande uit een deel theorie en 5 square static-line sprongen. In februari zal er een inventarisatie zijn van de ervaringsstatus van de aanmelders. De opleiding zal aan de hand daarvan ingericht worden. Een ieder die KCT-reünie gerechtigd is, kan hieraan deelnemen.

In de opleiding wordt een compleet pakket geboden. Incl. verzekering en springmateriaal. Kosten € 550,- p.p.

Belangstellenden kunnen zich online tot eind januari aanmelden via de website of tijdens de infodag op zaterdag 13 januari. Deze is bij het indoor Skydive Roosendaal tussen 14.00 en 17.00 uur.

Na het behalen van het brevet is square springen met de CPS en buiten CPS mogelijk in binnen- en buitenland.

**De Commando Para Stichting**  
[secr@commandoparastichting.nl](mailto:secr@commandoparastichting.nl)



# OORLOGSSPEKTAKEL EN EMOTIES...



**Twee uitersten die samen goed gaan in een film. Dat levert spanning en sensatie. Maar wanneer je een realistisch verhaal in de film vertelt met deze elementen, dan gaat dit over een persoon met een zeer bewogen leven.**

## De Vuurlinie

De film beschrijft de levensperiode van 2006 t/m 2018. Waar majoor Marco Kroon (Ridder Militaire Willems-Orde) zijn Afghanistan missies draait en de jaren erna met zijn gezin, de kroeg en rechtszaak rondom zijn vermeende wapen- en drugs handel/bezit. Daarmee wordt in beeld gebracht wat veel militairen meemaken in de vele missies en de onrust die dit in hun leven tweeeebrengt.

Je zit in de film, waarin de rol van Marco vertolkt wordt door een fenomenaal spelende Waldemar Torenstra, en ziet de worsteling die Marco heeft in zijn missies, in zijn gezin en met de pers en buitenwereld. Het proces met een overijverig OM, die, zoals bekend, het onderspit delft, waarin Marco vrijgepleit wordt van schuld en blaam. Veel elementen van die bewogen periode komen goed in beeld. De gevechten in de beide missies. Zijn inzet met gevaar voor eigen leven om zichzelf en zijn maten te redden. Hoe hij het leven van een jonge schandknaap probeert te redden ("You like, You take") en zijn ontvoering met de verkrachting. Allen zeer heftige momenten en heftig in beeld gebracht. De film laat meer een binnenkant zien van Marco en is minder een sensationele oorlogsfilm. Al komt niemand acties te kort. Bijzonder is dat in de film Marco's beide missies, hoewel heel verschillend toch van aard en uitvoering, toch goed zijn samengebracht in deze film.

De reacties na de première waren dan ook woorden als; "Rollercoaster, indrukwekkend en gevoelig in beeld gebracht." De producent Roel Reiné vertelde dat de inhoud hem zo aangreep, dat hij diverse malen bij het draaien en monteren het niet droog kon houden.

Geert-Jan en Carry Knoops vinden de film mooi, waarheidsgetrouw, gevoelig in beeld gebracht. Al komt de advocaat, hoewel succesvol, niet lekker uit de verf qua karakter, zoals wij hem kennen.

Waldemar Torenstra noemt het de rol van zijn leven. Diverse personen uit Marco's (militaire) nabijheid konden na afloop onderschrijven dat de film het juiste verhaal vertelt en in beeld brengt.

Na afloop stelden we Marco een aantal vragen.

## Hoe ervaren jullie als gezin deze film?

M: Zelf heb ik de verkrachtingsscène nog steeds niet kunnen bekijken. Ook de jongens hadden de boeken niet gelezen. Maar nu bij het zien van de film hadden ze het wel zwaar, het brengt ons als gezin dicht bij elkaar. De rol van Mirjam is gelukkig erg sterk neergezet.

## Kun je je vinden in hoe de film is neergezet?

M: Mijn angst, twijfels, liefde en missen van mensen heeft Waldemar goed weggezet. In de film had ik soms zelfs medelijden met hem. Detail: in de film draagt hij mijn dogtags en engeltje die mij zeer dierbaar zijn.

## Had je na het publiceren van je boeken, nog een extra doel met deze film?

M: De film gaat niet over mij. Maar over zoveel mensen op missies. Het is ons verhaal.

## Wat hoop je dat de kijker meeneemt uit deze film?

M: Over niet al te lange tijd zijn er geen WO2 veteranen meer. Hoe houden wij de offers van veteranen in ere en hoe slaan we een brug naar de huidige veteranen. Het Nederlandse publiek moet beseffen dat vrede en veiligheid niet gratis is. Ik hoop dat ook het komende 80-jaar jubileumjaar aan dat besef gaat bijdragen.

## Wordt er in deze film nog iets duidelijk gemaakt?

Roel Reiné heeft de beide missies prachtig in één film samengebracht. Maar let op: Missie één was Uruzgan in groepsoptreden. Daar zie je ook vele vurige scènes van. Maar missie twee was heel anders. Vaak alleen op pad en in burger. Daar ging het bij mij mis en werd ik door de Taliban gearresteerd met alle bekende gevolgen van dien. Dat is voor velen verwarrend en veroorzaakte daarmee onbegrip. Hoe een leven met veel inzet en hoogtepunten, door mogelijk misgunnen, ambtelijke tunnelvisie en externe oorzaken, een mens tot diepe dalen brengt, die hij niet verdient noch kan voorkomen. Dat kan geen onderscheiding goedmaken. Kortom een goede Nederlandse film met een verhaal dat het waard is om verteld te worden. Meer dan de moeite waard om te zien.



# KORPS COMMANDOTROEPEN LOPEN, EREN EN HERDENKEN

**Op 17 en 18 april 2024 zullen wandelcoach Jasper Tolhuijs en podcastmaker Stefan Mutsdas een loodzware trail afleggen dwars door het Zuiden van Limburg.**

Honderdtien kilometer en vijftienghonderd hoogtemeters: de Dutch Commando Remembrance Trail (DCRT).

Het Korps Commandotroepen (KCT) heeft een historische band met Limburg en de DCRT volgt nauwgezet de route die de Elementaire Commando Opleiding (ECO) volgde in de beruchte 'Limburg-week'.

Ambassadeur van de Commando & Family Foundation, Jasper Tolhuijs en oud-commando, Stefan Mutsdas, doen dit niet zomaar!

Hun doelen zijn:

- Het verstevigen van de band tussen burger en defensie.
- Het stimuleren van de wandelsport, en in het bijzonder in de vrije natuur van Zuid-Limburg.
- Het opzetten van een blijvend eerbetoon aan het Korps Commandotroepen.
- Het ophalen van fondsen voor de Commando & Family Foundation (CFF) en de Commandostichting (COS).

Op 12 hooggelegen plekken in Zuid-Limburg zullen 24 commando's die ons zijn ontvallen worden herdacht met het plaatsen van monumentjes, voorzien van QR-codes die linken naar mini-documentaires. Deze zullen te zien zijn op de websites van de meewerkende partijen. Stichting Jouw Verhaal (SJV) draagt zorg voor de productie van de mini-docu's.

De eerste dag van de DCRT zal eindigen in Gulpen. Op een nog nader te bepalen locatie zal een 'talkshow' plaatsvinden waarin de herdenkingen, doelen en achtergronden van de DCRT belicht worden. Hoogwaardigheidsbekleders en kopstukken van het KCT worden hiervoor uitgenodigd, met Jan Bart Wilschut als pre-

sentator. Veteranen TV & Radio zal mogelijk de gehele tocht en talkshow in beeld brengen en uitzenden.

De opbrengsten van de fundraising op 17 en 18 april gaan naar de CFF en de COS. Het streefbedrag is 40.000 euro.

Een door twee oud-leden van het KCT te realiseren Veteranenopvang in het Brabantse Asten én de organisatie van de KCT Reünie 2027 zullen met de opbrengst financieel ondersteund worden.

De fundraising en de ceremonie rondom de plaatsing van de monumenten worden ondersteund door het Korps Commandotroepen, De Commandostichting, de Commando & Family Foundation en Stichting Jouw Verhaal.

Sander de Vries treedt op als contactpersoon tussen de DCRT en het KCT/COS. Leo Roijakkers is het aanspreekpunt tussen de DCRT en de CFF.

Verder hopen Jasper en Stefan in gesprek te komen met partijen die de DCRT financieel willen ondersteunen. Een te vormen Raad van Aanbeveling moet daarvoor deuren openen, ondersteund door commando luitenant-kolonel b.d. Ton Hermes, voorzitter van de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten.

Na 18 april 2024 zal de trail opengesteld worden voor het publiek, waardoor de fundraising hopelijk een blijvend karakter krijgt.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de actie.

Volg ons dus voor de laatste ontwikkelingen op:

<https://tinyurl.com/3nmabbt5>

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Stefan Mutsdas via 06-19712098 of [stefan@stichtingjouwverhaal.nl](mailto:stefan@stichtingjouwverhaal.nl).



## 1943 BOMBAY

Na lang aandringen van luitenant Linzel en Prins Bernhard besluiten de Britten om No. 2 (Dutch) Troop samen met een Britse Commandobrigade in te zetten in het Verre Oosten. Velen staan niet te springen om naar India af te reizen. Zij willen liever in Europa vechten tegen de Duitsers. Mede door een toespraak van Prins Bernhard gaat het merendeel van Dutch Troop toch overstag. Het detachement reist op 15 september 1943 af vanuit Gourrock, Schotland naar Bombay in India.



## 1953 KORPSORDER 351

Het is ten strengste verboden strozakken en kussenzakken te ledigen buiten bij de stro-opslagplaats. De foeriers nemen bij vertrek van manschappen de gevulde strozakken en kussenzakken in. Indien de foeriers een te veel aan gevulde strozakken hebben, stellen ze zich in verbinding met het bureau Kazernerij.

De C-KCT luitenant-kolonel T. Beets



## 1983 KCT-MUZIEKKORPS MET COMMANDO-GIRLS

In het maartnummer van DGB 1983 stond:

In de zestiger jaren kende het Korps een eigen drumband. Velen zullen zich deze muzikale formatie nog herinneren. De band verdween in 1964 door bezuinigingsoperatie 'Chirurg'. Recent kreeg het Korps de opdracht van de legerleiding tot een eigen muziekkorps in het kader van diverse stimuleringsmaatregelen bij Defensie. Bijzonder te vermelden is de toevoeging van de 'Commando-girls' met hun zang en dans, ten behoeve van de wenselijk geachte klank en kleur. Foto: Commandodrumband uit de zestiger jaren. Onnodig te vertellen dat het nieuwsartikel een geslaagde carnavalsstunt betrof.



## 1993 CAMOUFLAGE

De KL gaat over van groen naar camouflage. Nagenoeg alle gevechtskleding en toebehoren en zelfs de naaizakjes en de onderhoudzak zijn aan de nieuwe kleuren aangepast. Een nieuwe krijgsmacht, een nieuw gezicht. E.e.a. betekent dat de eerste barettuitreikingen zullen plaatsvinden in het vernieuwde GVT (gevechtstenu). Later werd dit wel weer DT.



## 1963 WISSELING C-KCT

Met groot militair vertoon wordt op 2 december het bevel over het Korps Commandotroepen overgedragen. De scheidende Korpscommandant luitenant-kolonel De Koning is een commando van het eerste uur. Hij begon in 1942 als commando-soldaat. "Met heel mijn hart was ik commando en Korpscommandant." Hij besluit met de woorden: "Partir c'est mourir un peu. C'est mourir à ce qu'on aime." (Vertrekken is een beetje sterven. Het is sterven aan hetgeen je liefhebt.)

## 1973 VOL OEFENINGEN

Voor Nederlands enige parate commando-parachutistencompagnie was 1973 het jaartje wel. Hier een overzicht van oefeningen en andere activiteiten:

Stori-Story – tegen een in Oost-Nederland opererend verkenningsbataljon.

OCTOPUS – internationaal werken in de Eiffel

LOW-LANDS – internationaal optreden in ons eigen kikkerland

EUGENIE – Corsicaans avontuur

EXTREMIST – oproerkraaien in Hengelo (Gelderland)

SPRINGEN OPEN DAG – Deelen

4-DAAGSE – voor zover het een oefening is, was het wel weer 104-internationaal

ESCAPE – in de Eiffel

EREFRONT – 6 september, 25-jarig jubileum voor H.M. de Koningin

BIG FERRO – de eerste oefening van het gehele 1LK



SPRINGEN FOKKER – Ypenburg

NATRE GRUNO – flietsende acties in Groningen

COLLECTE RECLASSERING – Roosendaal

TRI STAR – internationaal

Waarnemersverkenningwerk in de UK

COLLECTE GMF – Roosendaal

BELLENDEN MEUTE – in West-Duitsland bij

extreme temperaturen (-24o C)

EREWACHT – Willemstad

SECOND STRIKE

COLD STAR

SIGNAL STAR

En daarnaast nog eens 6 andere opleidingen, zoals rotsklimmen, kano en heli-drills.



## 2003 FOTOPRIJS

Met deze foto wint onze hofleverancier fotograaf, Peter Blok, de eerste prijs in de categorie 'documentatie fotografie' bij NRC/Handelsblad. Zijn foto's zijn ook regelmatig te zien in andere bladen. Ze zijn zo scherp en gedetailleerd, dat de 'plaatjes' wel lijken te bewegen.



## 2013 REORGANISATIE DPS

Op basis van diverse onderzoeksrapporten en aanbevelingen van een onafhankelijke Commissie van Toezicht wordt geconstateerd, dat de Defensie Para-School (DPS) een nieuwe organisatiestructuur heeft. Het gehele KCT staat aan de vooravond van een reorganisatie. Omdat de DPS is ondergebracht binnen het KCT, wordt de DPS onderdeel van de KCT-brede reorganisatie.

# BEURZENPLAN OP HET KCT 2023

Op 17 en 18 juli 2023 werd op de Engelbrecht van Nassaukazerne het eerste Beurzenplan gehouden met aanbieders van Mobility, Shoot, Medicate en Innovate. Daar waar het aanbod op bezoek komt bij de vraag. Uniek binnen defensie en voor alle medewerkers van het KCT toegankelijk.



Op een zonovergoten 18de juli wordt op het kazerne terrein onder de schaduw van de klimtoren een beursplein ingericht. Standhouders zijn een grote diversiteit van leveranciers van materieel in de ruimste zin aan defensie, of andere onderdelen van de Nederlandse hulpdiensten. Het is een ruim opgezet terrein met tenten, waar de bedrijven kunnen laten zien wat hun laatste nieuwtjes zijn.

Kapitein Jack Scheepers ontmoet ik midden op het terrein, waar twee leveranciers van wapens en munitie hun waar in een prachtige display uitgesteld hebben. Op de achtergrond staat een enorme RIB en een bedrijf gespecialiseerd in nachtzichtapparatuur en communicatie. Scheepers vertelt als commandant en coördinator van dit event dat dit nog nooit in deze vorm heeft plaats gevonden. Vaak blijft het bij statische presentaties in de filmzaal waar door middel van filmpjes en heel veel sheets de informatie op de toehoorders wordt afgevuurd. Deze keer wil hij het helemaal anders doen.

Gestart wordt met een plenaire bijeenkomst. Iedereen wordt voorgesteld en verteld wordt wat de doelstelling is van de komende dagen. Daarna wordt iedereen uitgenodigd om de stands en displays te bezoeken. Operators uit de compagnieën, instructeurs, stafleden: werkelijk iedereen kan uitgebreid kijken, voelen en ruiken wat de leveranciers te bieden hebben.

Ik loop een tijdje op met een operator uit de 104 Cotricie en probeer een beeld te krijgen, hoe hij naar al het snoepgoed kijkt. Hij geeft aan dat er inmiddels heel veel gebruik gemaakt wordt van drones. Dat hebben we natuurlijk al gehoord uit de berichten vanuit Oekraïne, maar het wordt hier nog maar eens bevestigd. Met name de drones voor observatie trekken zijn interesse. We staan lang stil bij een leverancier van drones, die de laatste modellen laat zien. De operator legt uit wat de eigenschappen van de drones zijn en wat hij daar zo interessant aan vindt. Een wereld gaat voor mij open. Ook drones in diverse uitvoeringen voor het vervoer van granaten zijn te zien. Mobiel voor vervoer op de man of in een voertuig. Deze drones worden 'loitering munition' genoemd: rondhangende of rondzwevende bommen.

Daarna is het de beurt aan een nieuw vizier dat een beeld geeft,

waarbij je het geobserveerde strak omlijnt door het beeld ziet wandelen. Onwaarschijnlijk. Natuurlijk moeten de mannen er ook peppie bij lopen en kijken we naar de laatste ontwikkelingen op gebied van kleding en camouflagestoffen.

We komen aan bij de stand van Defenture, waar de Vector vandaan komt. We kunnen daar verschillende toepassingen zien. Een andere leverancier geeft een demonstratie van een volledige elektrische motorfiets. Ook staat er een unieke quad met een dieselmotor, de Scorpion Military Diesel Quad. Dit 4x4 aangedreven voertuig heeft 4 wielbesturing. Wat blijft er nog te wensen over?

In de eerste tent van de beurs staat een leverancier van medische producten en apparatuur. Ook in de medische branche zitten ze niet stil. De zich continu ontwikkelende medische zorg biedt steeds weer nieuwe toepassingen van levensreddende middelen. Denk aan een opvouwbare brancard of een infuus dat toe te dienen vloeistoffen op de juiste temperatuur weet te houden. Vanuit de markt kwam er ook een vraag voor een aanvalbrug om een beperkte afstand te overbruggen van zo'n drie meter. Het eerste prototype lag in te bezichtigen en gebruiken. De leverancier ontwikkelde, in samenwerking met o.a. de universiteit van Maastricht en een paar andere opleidingen, een systeem dat nu nog ongeveer 7 kg weegt. Door het gebruik van andere materialen zijn zij bezig om het gewicht nog verder naar beneden te krijgen. Elke kilo is er een.

Tijdens onze rondgang komen er toch een paar frustraties buiten. Alle getoonde spullen zijn fantastisch. Jammer alleen dat bij de ministeries de raderen zo ontzettend langzaam draaien. Er wordt heel hard gewerkt om bestelprocedures te versnellen en de doorlooptijd te verkorten, maar de traagheid blijft een grote bron van ergernis bij de mannen en vrouwen die met deze spullen moeten werken. Soms hebben wapens al twee nieuwe upgrades gehad voor dat ze door het ministerie worden vrijgegeven!

Al met al is er meer tevredenheid over deze Beurs, dan frustratie over die traagheid. Fascinerend wat deze markt te bieden heeft. En wat een prachtige gelegenheid voor het personeel van het KCT om al die dingen te bekijken en zien hoe hun vraag door de 'markt' kan worden beantwoord.

# TENTENKAMP TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

De plek waar de basis voor iedere commando wordt gelegd. Waar vele Defensie-eenheden en externen zoals de Veva, brandweer etc., trainen en opleiden. De plek die bij velen bekend staat als "het tentenkamp van het Korps Commandotroepen". Deze plek heeft in de vele jaren van zijn bestaan de nodige metamorfoses ondergaan.



## Toen en nu

Metamorfoses die onder invloed van regelgeving, veranderende doelstellingen KCT en beschikbare middelen, toen en nu werden uitgevoerd. Van tenten naar boogtenten naar nissenhutten. Van betonnen wasbakken naar natte ruimtes met douches en ga zo maar door.

## Toekomst

Ongeacht de toekomst van de EvN kazerne zal het tentenkamp op de huidige locatie blijven bestaan. Toekomstbestendig maken van de tentenkampen is de volgende stap. Oude infra zal vervangen dienen te worden en uitbreiding van de infra is afhankelijk van de doelstellingen en wensen KCT.

## Bakhuys Roozeboom kamp

19 september 2023 heeft de familie Bakhuys Roozeboom het



nieuwe naambord boven de toegangspoort van het Bakhuys Roozeboom kamp onthuld. Dank aan het CWI Dongen (Matlogco afdeling engineering en bewerkingstechniek) die dit mogelijk hebben gemaakt.



# VAN DE HISTORISCHE COLLECTIE KCT

Als Historische Collectie (HC) KCT hebben wij weer een mooi jaar achter ons. Om te beginnen dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt om de in het maart nummer van De Groene Baret genoemde verzameling de onze te kunnen maken.



Verder dank aan alle schenkers, ook al worden ze op eigen verzoek, niet vernoemd in dit artikel. We hebben dit jaar weer vele waardevolle artikelen aan onze collectie kunnen toevoegen.

Dat de coronacrisis voorbij is, kunnen we goed merken, daar het bezoek steeds toeneemt. Steeds meer groepen doen een verzoek om de HC KCT te mogen bezoeken. Ook vele nabestaanden van oud No. 2 Dutch Troop leden of van Nederlands-Indiëgangsters komen op bezoek om te kijken wat we van vader of opa hebben en brengen vaak waardevolle artikelen mee.

We hebben schenkingen ontvangen van o.a.:

- M. Hessels, Zwijndrecht: uit de nalatenschap van L. Hermus 2 x fotoalbum Indonesië, kris en een speciaal Indonesisch hoofddeksel.
- A.J. van Rijs, Dordrecht: diverse boeken over kapitein Westerling.
- AOOI M.W. von Aesch: bordje "onderofficiërskamer" gered van de sloop van de MGD op de oude kazerne.
- AOOI Jurgen: toegangspas Mali en aansteker Bosnië.
- LtKol Konings: diverse foto's, geld en bladen uit Afghanistan, Congo en Herzegovina.
- Dhr. C. Lefèvre, Roosendaal: metalen sigarettendoos uit Indonesië.
- Maj. O.: diverse spullen waaronder een vlag uit Afghanistan.
- Dhr. J. Haest, Roosendaal: uit de nalatenschap van W. de Roode, fotoalbum, krantenartikelen jaren 50 en onderscheidingen.
- AOO. W.: T-shirt Busovaca.

- Dhr. C. Snelders, Veghel: emblemen, rang onderscheidingstekens en diverse documenten.
- Dhr. H. Bolder, Nunspeet: zeer speciale schenking.
- Mevr. Timmermans-Asselbergs, Bergen op Zoom: Tekening gemaakt door haar man, de ontwerper van het commando-monument.
- Maj. Arthuur: diverse artikelen o.a. knijpkat WO II, gasmasker bus, waterdesinfectie set en meer.
- DPS: coin Airborne school.
- Sander de Vries: speciale coin met goud i.v.m. reünie.
- Korpsadjutant: coin Mali.
- COV West Brabant: Vereniging coin.
- S. Jongbloed: vlag, nieuwsbrief, 5 x IFOR, 4 x armband, 4 x halsdoek zwart en Bosnisch geld.
- 83-4 reünie: stafkaarten oefening in Duitsland, camo set, programma tentenkamp 83-4,
- Dhr. Bert Bambach, Den Haag: boek Soldaat Overzee en diverse video's Nederlands-Indië.
- Mevr. Hollaard, Breda: compleet AT kostuum.

Dank aan allen – ook zij, die op verzoek niet worden vermeld – voor alle schenkingen.

## Vriend van de HC KCT

U kunt vriend van de HC KCT worden voor slechts 15 euro per jaar. Mail uw adres door naar: [kct.museum@mindef.nl](mailto:kct.museum@mindef.nl) en u ontvangt een inschrijfformulier van ons.

## Bezoek aan de HC KCT

Mail naar: [kct.museum@mindef.nl](mailto:kct.museum@mindef.nl) en het komt vanzelf goed. Namens de HC KCT: Eduard Torenbos

DEEL 3

# COLLECTIE SMULDERS



## HET WERK-ETUI VAN MAJOR B.D. MAARTEN-JAN KNOTTENBELT (1920 – 2004)

Op foto 1 zien we een opgelegd rol-etui van soepel webbing (een soort geïmpregneerd katoen), met daarin verschillende instrumenten opgeborgen. Op foto 2 zijn de afzonderlijke instrumenten uitgestald: een soort open liniaal en een uitklapbare duimstok en verschillende soorten passers met opsteekstukken, een potlood en een kunststof loep, met een beschermhoesje daaraan vast. Op foto 3 zien we het opgerolde en afgesloten etui, met daar bovenop de in het beschermhoesje opgeborgen loep. Ook zien we op deze laatste foto de opgedrukte naam van de eigenaar, M.J. Knottenbelt.

**D**e instrumenten werden gebruikt om op kaarten te navigeren. Afstanden konden worden gemeten, kompasstanden konden worden overgezet op de kaart, routes uitgezet en plaatsbepalingen werden ermee gedaan. Dit etui werd waarschijnlijk ergens in 1944 uitgegeven aan officieren, waarvan Knottenbelt er een was. Of hij de navigatie-gereedschappen ook gebruikt heeft tijdens operatie Market Garden in september '44, is niet met zekerheid te zeggen. De zeven (!) brillen die hij bij zich gehad schijnt te hebben – zeven vanwege de zorg op enig moment zonder te zitten – zijn overigens niet gefotografeerd.



Kees Smulders ontmoette op een meeting in Lunteren een scholier, die hij eerder had gespot op verschillende herdenkingsbijeenkomsten. Zelf geen verzamelaar bood de jongeman dit etui aan, waarvan hij blijkbaar wist dat het van een commando was geweest. Hij had het gekregen om op school te gebruiken. "Je mag het van mij hebben, als ik dan maar wel een andere passerset van je krijg, want voor school heb ik die nodig." De verzamelaar in Smulders hoefde natuurlijk niet lang na te denken over dit ruil-voorstel! Hij is na deze transactie de jongeman nog een aantal keer tegengekomen, maar nimmer klonk een opmerking die getuigde van eventuele spijt. Kees Smulders heeft Maarten-Jan Knottenbelt zelf ook eens ontmoet. Het viel Smulders op dat Knottenbelt, die volgens het verhaal mee heeft gelopen in de massale vredesdemonstraties van de jaren '80, zich toen uitliet als uitgesproken pacifist en fel anti-oorlog. Onomwonden verguisde Knottenbelt zo goed als alles wat met militairen te maken had.



Zijn oorlogservaringen zullen hem daartoe aangezet hebben, alsook de levenslessen die hij persoonlijk blijkbaar getrokken had.

NB. Over Maarten-Jan Knottenbelt is via deze link wat achtergrondinformatie te vinden: <https://covgelderland.nl/sub/maarten-jan-knottenbelt/>

# DE COMMANDOHUT: EEN TERUGBLIK OP DE 4-DAAGSE 2023 EN EEN VOORUITBLIK OP 2024



## Na veel voorbereiding, zoals het regelen van de materialen, mensen, voeding, vergunningen enz. was het dan eindelijk weer zover. De 4-daagse kon wat ons betreft beginnen.

**Z**oals traditie beoogt, beginnen we elke dag fris en fruitig met een korte briefing. Dit jaar is er een grote personele wisseling en beginnen we met 75 % nieuwe mensen.

Dag 1, dinsdag 18 juli. De start in Lent. Omdat we vrij vroeg op de route staan en het de eerste dag van de vierdaagse betreft, verwachten we dat er nog niet veel te doen zal zijn. Echter, het tegendeel blijkt werkelijkheid te worden. Lopers, die de Commandohut op deze eerste dag bezoeken en door ons verzorgd worden, zien we, op enkele uitvallers na, de dagen daarna telkens terugkomen.

Helaas moeten we constateren dat vooral minder goed getrainde mensen, door overbelasting en minder goed schoeisel, ons het vaakst opzoeken in de Commandohut.

De sfeer in de groep is goed. Dat verrast ons omdat we zo'n grote wisseling hebben van vrijwilligers. Waarschijnlijk draagt de opfriscursus, voorafgaand aan de vierdaagse, daar zeker aan bij. We nemen ons voor die zeker elk jaar te zullen herhalen. Ook in het horecagedeelte wordt er hard gewerkt aan het verzorgen van de lopers. Vele broodjes, hamburgers, rookworsten, koffie, bouillon, water, bananen, appels en perziken gaan over de toonbank.

Dag 2, woensdag 19 juli. Wijchen. We hebben een mooie

locatie op de route, met veel publiek. Het is een warme dag. Verschillende lopers worden ziek met een verhoogd risico op het niet binnen kunnen houden van voedsel en vocht. Onze O.R.S. (Oral Rehydration Salts) vliegen er dan ook doorheen. Aan de horecakanter kunnen de bijkomende lopers ontspannen en de tekorten met eten drinken weer op pijl brengen. De sfeer binnen het team en onze bezoekers is ook op dag twee weer fantastisch. Dag 3, donderdag 20 juli, Groesbeek. Het is de mooiste dag van de route. Een burgemeester komt op bezoek die een fysiotherapeutische behandeling krijgt voor zijn blessure. Daarmee scoort het team van de Commandohut punten bij de gemeente Groesbeek.

De vele klachten over overbelasting van vooral knie- en enkelgewrichten bij de jongere lopers vallen ons op. Zo zien we dat de Nijmeegse Vierdaagse voor menig jongere best een aanslag kan zijn op zowel hun lichamelijke als geestelijke gesteldheid. Leuk om te zien is de gemotiveerdheid waarmee ze weer op pad gaan om hun Vierdaagse tot een goed einde te brengen.

Vandaag introduceren we de Blaar van de Dag. Aan het einde van de week gaan we een prijs uitreiken: de Blaar van de Week. Ook deze zonovergoten dag schrijft geschiedenis als zeer geslaagd! Dag 4, vrijdag 21 juli, Beers. De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. In principe gaan alle lopers die vandaag nog lopen,

het redden. Tenzij... Garanties zijn helaas niet te geven. Zoals elk jaar helpt het team van de Commandohut de mensen zo goed mogelijk hun laatste 20 km te volbrengen. Minutenlange behandelingen moeten de lopers een laatste ondersteunend zetje in de rug geven. Kapotte voeten, dikke knieën, pijnlijke ruggen, noem maar op, alles komt voorbij. Het is ook voor het team een pittige maar een mooie afsluiting van het wandelfeest. Moe en voldaan kijken we samen terug op een mooie Nijmeegse Vierdaagse.

Wat is er hard gewerkt. Wat hebben we samen weer veel werk verzet. Elke dag tenten opzetten, de medische kant inrichten met massagetafels en meer. Aan de horecakanter de keuken inrichten, tafels en stoelen klaarzetten. Vier dagen telkens als een rijdend hospitaal en horeca verhuizen naar een andere locatie. We zijn nog steeds hartstikke blij met onze fantastische tenten. Waar we eerder met losse buizen en tentdoeken uren moesten ploeteren zijn, is de klus nu een kwestie van uittrekken van de poten en de tent staat. Een gulle geveer uit onze KCT-familie maakte dit mogelijk. Nogmaals grote dank.

Ook dit jaar stelde een grote sponsor ons in staat – door ons te voorzien van proteïne koeken en sportdrankjes – op hoog niveau de lopers ondersteuning en verzorging te bieden. Dan waren er de twee fantastische nieuwe vrijwilligers, die de benen onder hun kont vandaan liepen om de voorbijtrekkende wandelkaravaan, te voorzien van deze oppeppende lekkernij, en dat vier onafgebroken dagen lang. Steven en Sven, bedankt.

Voor de inkoop van onze voeding en drankjes hebben we ook een geweldige sponsor waar wij tegen zeer gereduceerde prijs onze producten kunnen inkopen. Het betreft een grote horecagroothandel die wij zeer dankbaar zijn.

Elk jaar, zijn we op zoek naar sponsors. Zonder hen is het haast onmogelijk deze nuttige club te laten bestaan. We moeten het doen met vrijwillige bijdrages van de lopers. Met deze vrijwillige bijdrages kunnen we net aan bestaan. Voor het vervangen van zaken die aan vervanging toe zijn is helaas geen geld. Elk jaar hebben we een speerpunt dat we graag vervangen zouden zien. Twee jaar terug waren dat de tenten. Vorig jaar ging het om onze nieuwe kleding. En dit jaar zouden we graag onze massagetafels vervangen.



Wij vragen dan ook aan jullie, lezers van De Groene Baret, of jullie zelf of in jullie gelederen mogelijkheden zien om hierin mee te denken.

Een donatie is natuurlijk ook mogelijk. Maak hiervoor gebruik van de onderstaande link:

<https://www.doneeractie.nl/ondersteuning-commandohut-nieuwe-massagetafels/-79133>

We vinden het lastig om elke keer weer jullie financiële bijstand te vragen, of ondersteuning in welke vorm dan ook. Maar het is nu eenmaal zo dat we jullie hulp hard nodig hebben om deze prachtige club in leven te houden en de diensten te kunnen blijven bieden, die door talloze Vierdaagse lopers zo gewaardeerd worden. Hoe dan ook, ook in 2024 staan we weer paraat voor de Vierdaagse lopers. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang.

Naast de verrichtingen tijdens de Vierdaagse, krijgen we steeds vaker aanvragen voor ondersteuning van KCT-gerelateerde evenementen, zoals de wandelmarsen die door VOC-en worden georganiseerd of zoals de Kevin Memorial Mars. Ook hierbij willen wij als Commandohut de lopers graag de best mogelijke ondersteuning bieden. Op die manier dragen wij bij aan heel veel plezier en het maken van mooie herinneringen en verhalen. Kortom, de Commandohut is een begrip binnen de KCT-gemeenschap, die uw ondersteuning in welke vorm dan ook verdient.



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/2b8sb4v4>

# IN MEMORIAM



**Oud-Co Herman Vermeer**  
Overleden 8 februari 2023 op 87-jarige leeftijd. Herman behaalde met ECO 55-6 op 10 april 1956 zijn groene baret. Hij diende in 104 Cocie.



**Oud-Sgt Puck Hogeveen**  
Overleden 31 mei 2023 op 51-jarige leeftijd. Puck heeft in de periode van 1 oktober 1998 tot 1 juli 2005 in diverse logistieke functies bij het KCT gediend. Deze periode is in 2000 onderbroken geweest voor het volgen van de onderofficiers-opleiding op de KMS.



**Oud-Co Olaf de Jongh**  
Overleden 27 juli 2023 te Wageningen op 75-jarige leeftijd. Olaf behaalde met ECO 67-1 op 12 mei 1967 zijn groene baret. Hij diende in 104 Wrvnverkie.



**Oud-Co (res) Elnt Henk Morsink**  
Overleden 18 augustus 2023 te Enschede op 83-jarige leeftijd. Henk behaalde met ECO 59-1 op 20 juni 1959 zijn groene baret. Hij diende in 105 Cdocie en was Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



**Oud-Co Hein Hiemstra**  
Overleden 6 september 2023 te Middenmeer op 84-jarige leeftijd. Hein behaalde met ECO 58-6 op 14 april 1959 zijn groene baret. Hij diende in 104 Cdocie.



**Oud-Marinier1 Commando Peter Koelman**  
Overleden 10 september 2023 te Mijdrecht op 59-jarige leeftijd. Peter behaalde met ECO 90-5 op 21 december 1990 zijn groene baret. Hij diende bij het Korps Mariniers.



**Oud-Sgt1 Frans van Smaalen**  
Overleden 13 september 2023 te Ossendrecht op 79-jarige leeftijd. Frans was van 1980 tot 1983 C-Onhgg bij 104 Wrvnverkie.



**Oud-Co Kpl Dick Drosten**  
Overleden 23 september 2023 te Enschede op 80-jarige leeftijd.

Dick behaalde met ECO 62-5 op 1 februari 1963 zijn groene baret. Hij diende in 104 Cotrcie.



**Oud-Co Sgt Ben van Essen**  
Overleden 26 september 2023 te Rozenburg op 91-jarige leeftijd.

Ben behaalde met ECO 52-2 op 23 december 1952 zijn groene baret. Hij diende in 105 Cdocie.



**Oud-Co Piet Zandvliet**  
Overleden 28 september 2023 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd.

Piet behaalde met ECO 57-6 op 12 april 1958 zijn groene baret. Hij diende in 108 Cotrcie.



**Oud-Co Kpl Wim Jansen**  
Overleden 29 september 2023 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd.

Wim behaalde met ECO 62-5 op 1 februari 1963 zijn groene baret. Hij diende in 105 Cotrcie.



**Oud-Co Adrie Tuns**  
Overleden 29 september 2023 te Goeree-Overflakkee op 83-jarige leeftijd. Adrie behaalde met ECO 60-2 op 6 augustus 1960 zijn groene baret. Hij diende in 108 Cotrcie.



**Oud-Co1 Dick Koopmans**  
Overleden 30 september 2023 te Kessel (Duitsland) op 61-jarige leeftijd.

Dick behaalde met ECO 81-1 op 30 april 1981 zijn groene baret. Hij diende in 104 Wrvnverkie.



**Oud-Co1 Dick Koopmans**  
Overleden 30 september 2023 te Kessel (Duitsland) op 61-jarige leeftijd.

Dick behaalde met ECO 81-1 op 30 april 1981 zijn groene baret. Hij diende in 104 Wrvnverkie.



**Oud-Co1 Enne Nieuwenhuis**  
Overleden 5 oktober 2023 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd. Enne behaalde met ECO 63-1 op 31 mei 1963 zijn groene baret. Hij diende in 105 Cotrcie.

Enne behaalde met ECO 63-1 op 31 mei 1963 zijn groene baret. Hij diende in 105 Cotrcie.



**Oud-Co (res) Kap Leo Sassen**  
Overleden 7 oktober 2023 te Venlo op 94-jarige leeftijd. Leo behaalde met ECO 50-1 op 29 november 1950 zijn groene baret. Hij diende in 1ste Cdocie.

ECO 50-1 op 29 november 1950 zijn groene baret. Hij diende in 1ste Cdocie.



**Oud-Co (res) Kap Dekka Wielinga**  
Overleden 14 oktober 2023 te Wassenaar op 93-jarige leeftijd.

Dekka behaalde met ECO 50-2 op 22 februari 1951 groene baret. Hij diende in 1ste Cdocie.



**Oud-Co Sgt Jan van Lieshout**  
Overleden 16 oktober 2023 te Heemskerk op 92-jarige leeftijd. Jan behaalde met ECO 51-2 op 4 april 1952 zijn groene baret. Hij diende in 108 Cotrcie.

Jan behaalde met ECO 51-2 op 4 april 1952 zijn groene baret. Hij diende in 108 Cotrcie.



**Co Kpl1 Frans 'Bantji' Bakker**  
Overleden 16 oktober 2023 te Groningen op 33-jarige leeftijd. Bantji behaalde met ECO 15-03 op 10 juli 2015 zijn groene baret. Hij diende in 105 Cotrcie.

Bantji behaalde met ECO 15-03 op 10 juli 2015 zijn groene baret. Hij diende in 105 Cotrcie.

## Overlijden

Bij overlijden van een oud-commando of oud-burgermedewerker wil De Commandostichting graag haar medeleven betuigen. Ook willen we (oud-)commando's en overige (oud-)medewerkers die zijn aangesloten bij onze organisatie over het overlijden informeren. Daarom het verzoek aan de nabestaande(n) om zo spoedig mogelijk een bericht via e-mail te zenden aan:

E-mail: [csc@korpscommandotroepen.nl](mailto:csc@korpscommandotroepen.nl)

Gaarne onder vermelding van naam, voorletters, geboortedatum en adres van de overledene en een contact telefoonnummer.

## In Memoriam

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de overledene op te nemen in de rubriek 'In Memoriam' van 'De Groene Baret'. Deze plaatsing is uitsluitend mogelijk na ontvangst van het overlijdensbericht of een Uittreksel van de Overlijdensakte afkomstig van de nabestaanden. Zo mogelijk een (pas-)foto (bij voorkeur uit de dienstverband periode) meesturen voor publicatie, die we gebruiken in geval een foto ontbreekt in ons archief.

Bij voorkeur per e-mail: [csc@korpscommandotroepen.nl](mailto:csc@korpscommandotroepen.nl)

Of anders via postadres: De Commandostichting, Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal

# COMMANDOMUSEUMBEZOEK

Wilt u de Historische Collectie van het Korps Commandotroepen bezoeken? Dat kan! Stuur een mail naar [kct.museum@mindef.nl](mailto:kct.museum@mindef.nl) en het komt in orde!



# DE COMMANDOSTICHTING

## Bestuur

Voorzitter  
Vicevoorzitter  
Secretaris  
2de secretaris  
Penningmeester  
2de penningmeester  
Lid

Lkol b.d. R. Robbemond  
Kol H. Smeets  
Lkol b.d. J. Otter  
J. Ijpelaar  
Kap b.d. W. Hillenbrink  
J. den Rooijen  
G. Bos

Lid

(vz cie Communicatie)

Lid

Maj. b.d. L. Delleman

Lid

(vz cie Traditie)

Lid

Aooi. b.d. P.Verhoeven

Lid

M. van Steenberg

Lid

(vz cie ICT)

Lkol. b.d. N. Pot

S. de Vries

(contacten COVn)

Aooi R. van Kommer

## Dagelijks Bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur.

## Commissies

### Communicatie

: Periodiek 'De Groene Baret', Website, Nieuwsbrief, Advertentiewerving

### Financiën

: Boekhouding, Jaarrekening, Begroting, Begunstigersadmin., Contributies, Betalingen.

### Human Resources

### Traditie

: Sociale Coördinatie, Veteranenzorg : Historische Collectie KCT, Herdenkingen, Reüniecommissie.

## De officiële Commando Toko van De Commandostichting

We ontwerpen, produceren en leveren speciale producten voor het Korps Commandotroepen, De Commandostichting, de Commandoverenigingen, de Commandogemeenschap en voor gelieerde onderdelen van Defensie. Met je aankopen via de Commando Toko steun je ook De Commandostichting die zich inzet voor de Commandogemeenschap en het Korps Commandotroepen. Er gaat bij elke verkoop een vast percentage naar De Commandostichting, zodat zij daar de juiste dingen mee kunnen doen.



[www.djs-shop.com/commando-toko](http://www.djs-shop.com/commando-toko)

[commandotoko@djs-shop.com](mailto:commandotoko@djs-shop.com)

085 0603108



COMMANDO TOKO





## VAN DE KORPSADJUDANT

Adjutant  
Rik van Kommer

# -VERBINDING-

**U leest editie 275, jaargang 73, van De Groene Baret. Dit houdt in dat ergens in 1950 de allereerste editie uitgegeven is (red.: nummer 1 is gedateerd op 1 augustus 1952). Op zich is dat een prestatie van formaat en is het ook een flinke klus om vier maal per jaar een inhoudelijk sterk blad uit te brengen. Dit periodiek van De Commandostichting (COS) is niet meer weg te denken uit de geschiedenis van het Korps en wordt dan ook trouw gelezen door de achterban.**

**O**m aansluiting te houden bij de huidige generatie moet het Korps samen met De Commandostichting nadenken over hoe dit dan het beste te doen. Dat de behoefte bestaat bij juist de actief dienende leden van het Korps blijkt wel uit het informele onderzoek dat onlangs is gedaan onder het personeel en daarnaast de vele initiatieven die worden ontplooid in de vorm van diverse verenigingen en verbanden.

Een direct resultaat van de inspanning van de COS is haar betrokkenheid bij de oprichting van de Snedder-commissie. Het initiatief ligt volledig bij het KCT maar de stichting faciliteert waar nodig, onder anderen met financieel beheer. De Snedder blijft bestaan zoals we hem kennen waarbij de locatie beschikbaar is én blijft voor het personeel, maar ook dat we ons conformeren aan goed bestuur en verantwoording.

Diverse commandotroepencompagnieën hebben dit jaar een reünie gehouden. In de vorige editie van DGB is daarover al geschreven. Ook onze 105

Cotrcie zal op 7 december aanstaande het 25-jarig bestaan vieren. Deze reünies worden financieel mede-ondersteund door de VVKCT (red.: de VVKCT, de VeteranenVereniging van het KCT, is nauw verbonden aan De Commandostichting).

Met elkaar terugblikken op operaties, op samenwerking en gedeeld lief en leed zijn belangrijke aspecten van de mentale component van militair vermogen. Om deze verbinding mogelijk te (blijven) maken hoort ook de gezamenlijke inspanning om zaken te behartigen voor de veteranen. De ideeën van een jongere generatie zijn daarom zeer gewenst. Voor de veteranen van toen, de veteranen van nu én de veteranen van de toekomst. Ik roep je dan ook op om je in te zetten voor een toekomstbestendige Commandostichting, een stichting van en voor ons allemaal.

Nunc aut Nunquam

# FORCE PROTECTION

## VEILIGHEIDSREGELS



**De wereld waarin we leven is sterk veranderd. Er zijn veel meer bedreigingen en er is meer onrust. Om onze veiligheid en die van onze informatie te garanderen zijn hoge muren, dikke deuren en detectiepoorten niet meer voldoende. We moeten er samen voor zorgen dat onze informatie niet op straat komt te liggen.**

### Verhoogde staat van paraatheid

Sinds de oorlog in Oekraïne geldt op alle defensielocaties een verhoogde staat van paraatheid, Alert State A. Dit betekent dat iedereen bij Defensie waakzaam moet zijn. Dit om te voorkomen dat buitenstaanders de weg weten te vinden naar wapens en informatie. Maar ook zonder Alert state A tellen beveiliging en privacy zwaar voor Defensie. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van Nederland en de veiligheid en privacy van collega's.

### Waarom is beveiliging en privacy belangrijk?

Beschermen zit bij de defensiemedewerker diep, militair of burger. En beschermen daar draait het om bij privacy. Niet alleen als het jezelf raakt, maar ook voor de bescherming van een ander.

Privacy omvat veel meer dan wij vaak op het eerste gezicht denken. Privacy gaat niet alleen over bescherming van privéleven, gezin, communicatie en woonruimte, maar ook over bescherming van onze eigen gegevens. Het aspect 'bescherming' is hierbij essentieel.

### Welke regels gelden er op defensielocaties?

#### Fotografie

Wanneer men (na lange tijd) weer eens op de kazerne komt, is het verleidelijk om foto's te maken. Echter: er geldt een fotografieverbod op de kazernes en andere defensielocaties. De reden hiervoor is eenvoudig: het beschermen van de belangen van defensie en daarmee dus ook van onze jongens!

In de afgelopen maanden zijn er helaas toch foto's gemaakt en op social media gezet. Dit kan ernstige, negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van al het personeel. Voor operators kunnen gevolgen zo vergaand zijn, dat enkelen van hen zelfs niet meer operationeel inzetbaar zijn.



#### Bezoek aan de kazerne

Draag uw bezoekerspas altijd zichtbaar wanneer u op de kazerne verblijft. Zo weten de medewerkers

dat u aangemeld bent en u zich hier mag begeven. De meeste activiteiten zullen plaatsvinden in het KEK-gebouw. Begeef u dus niet onnodig op plekken waar u niks te zoeken heeft.

#### Gebruik van namen

De identiteit van medewerkers van het KCT moet te allen tijde afgeschermd blijven. Indien een naam van een commando uitlekt, loopt niet alleen hij gevaar, maar ook zijn familie. Gebruik daarom nooit, ook niet als de commando er zelf mee instemt, de naam van een (oud) commando op het internet of social media.

#### Social media Posts

Wij zien teveel gebeuren dat er op social media wordt gepost wanneer mensen naar de EvN komen. Dit kan de aandacht van verkeerde personen trekken. We verzoeken u daarom dit niet te doen.

Denk ook na over andere contactmomenten, die aan het KCT gerelateerd zijn, zoals reünies en uitvaarten. Er zijn helaas veel mensen met verkeerde bedoelingen, die het internet afspeuren naar informatie of evenementen die verband houden met het KCT. Wees op uw hoede!

#### Tips van de Cyberexpert;

- Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor verschillende doeleinden, een wachtwoord manager is een makkelijke maar vooral ook veilige manier om voor verschillende zaken moeilijk te kraken wachtwoorden te genereren zonder dat u deze allemaal hoeft te onthouden. (advies; Bitwarden)
- Zorg ervoor dat uw software (apps en besturingssysteem) altijd up-to-date is en schakel automatisch updaten in.
- Controleer altijd de afzender van uw mail om te voorkomen dat u ten prooi valt aan phishing.
- Open niet zomaar vreemde bestanden of bestanden van onbekenden.
- Schakel Bluetooth, wifi en locatievoorzieningen uit als u deze niet gebruikt.
- Maak nooit gebruik van open (gratis)wifi-verbindingen.
- Verander het standaardwachtwoord van uw router en modem in een sterk wachtwoord.

# REÛNIE 104 COTRCIE 1998-2023



**31 augustus jongstleden was het eindelijk zover. Na maanden van voorbereiden, kon de 104 reünie plaatsvinden op een locatie in Eethen.**

**M**et deze reünie werd er stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van de 104 COTRCIE, zoals we die kennen in de huidige situatie. Gedurende de voorbereidingen zijn er 304 oudgedienden uitgenodigd en zijn er op de dag zelf 217 personen aanwezig geweest. Vanaf 18.00 uur was de inloop op locatie en kreeg men, bij inschrijving en betaling van een eigen bijdrage, een uniek reüniegeschenk in de vorm van een coin en flacon met inscriptie. Na de toespraak van compagniescommandant Dirk en compagnieersergeant-majoor Theo kon het feest losbarsten. Oude verhalen werden uit de sloot gehaald en samen werd er genoten van de barbecue en alcoholische versnaperingen. Dit alles werd muzikaal ondersteund door de band van het Korps Commandotroepen 'Cut the Crap'. Het werd uiteindelijk een avond voor in de vroege uurtjes, waarbij een groot gedeelte van

de genodigden is blijven slapen. De volgende ochtend konden we met dit gezelschap nog gezellig napraten over de reünie tijdens het ontbijt, waarna iedereen veilig huiswaarts is gereden. Van iedereen hebben we positieve reacties mogen ontvangen, wat nog maar eens het belang van dit soort activiteiten onderstreept. Een avond met een lach en een traan, waarbij vooral de saamhorigheid de boventoon voert. Evenementen en bijeenkomsten zoals deze zijn uitermate belangrijk voor de broederschap, die er is binnen het Korps Commandotroepen en de 104 COTRCIE specifiek.

Wij kijken terug op een geweldige dag en hopen dit in de toekomst vaker te mogen organiseren. Onze dank gaat uit naar de veteranenvereniging KCT voor de ondersteuning bij de organisatie. Daarnaast is deze reünie mogelijk gemaakt met subsidie verkregen door het Vfonds, waarvoor ook hartelijk dank.

# OPERATIE INFATUATE

VLISSINGEN 1 NOVEMBER 1944



De 'Slag om de Westerschelde' begint op 1 november 1944 met de geallieerde landingen in Vlissingen en Westkapelle. Doel: Antwerpen bereikbaar maken voor aanvoer van troepen en materiaal. Deze vele levens kostende operatie om de Duitse bezetters te verdrijven van Walcheren en Zuid-Beveland wordt in Vlissingen op 28 oktober 2023 voor de 79ste keer herdacht. Een mooie opmaat naar de 80ste viering van de groot opgezette herdenking van de bevrijding in 2024.

**B**ij de heersende windkracht 6 is er niet veel verbeeldingskracht voor nodig om je in te denken hoe de manschappen er tijdens de landingen aan toe waren. De genodigden zitten vol in de wind, de erewacht heeft af en toe moeite om de druk te weerstaan. Een van de poppy-kransen, die traditioneel door Engelse en Canadese vertegenwoordigers bij het Commandomonument worden gelegd, wordt tot twee keer toe voor de voeten van de gasten geblazen. Na de tweede 'reddingspoging' worden de lichtgewicht kransen in de luwte van de sokkel gelegd.

Burgemeester drs. Bas van den Tillaard memoreert in zijn openingstoespraak de gebeurtenissen tijdens en direct na de landingen. Na drie dagen straatgevechten was de schade in de stad immens. Slechts één woning bleek de strijd te hebben overleefd, zonder zelfs maar een gebroken ruit! Na de toespraak van Drs. Han Polman, Commissaris van

de Koning in Zeeland, wordt het Wilhelmus gespeeld en de volksliederen van Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk. De erewacht heeft het hierbij redelijk zwaar te verduren. Sterke zuidwestenwind in het gezicht, en alle volksliederen achter elkaar met de hand aan de baret, is niet voor alle oud-strijders haalbaar... Tijdens het leggen van de kransen lezen leerlingen van het Scheldemond College de namen van de gesneuvelde militairen voor, zoals die op de vestingmuur bij Uncle Beach vermeld staan. Een indrukwekkend samengaan van eerbetoon, met begeleiding van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Waarnemend Commandant KCT Ikol Ron Koonings legt samen met Ikol b.d. Ron Robbemond een krans namens het Korps Commandotroepen. Sjaak Duine en Marcel Boogaert leggen een krans namens de Zeeuwse verenigingen van oud-militairen.

De plechtigheden eindigen met het afmarcheren van de vaandelwacht, waarna de (oud-) commando's zich in het Museumsschip Mercurius kunnen opwarmen.





# REÛNIE MARINIERS TENTENKAMP 73-3

OP DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2023



Precies 50 jaar na het ontvangen van hun Groene Baret op vrijdag 21 september 1973 hebben 8 van de 17 oud-cursisten weer een reünie (de 3de sinds 2013) gehouden.

**D**e reünies van 2013 (18 deelnemers) en 2018 (14 deelnemers) zijn nog gehouden op de Engelbrecht van Nassaukazerne met een afsluiting in het Tentenkamp op de Rucphense heide. Aangezien er daar dit jaar geen ruimte voor ons was hebben we gezocht naar een andere locatie.

Die locatie hebben we uiteindelijk gevonden in Vlissingen waar bij de haven een standbeeld staat van de luitenant-admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter, een van de grondleggers van het Korps Mariniers, en waar bij Uncle Beach het Commandomonument staat waar jaarlijks de landing bij Walcheren van begin november 1944 wordt herdacht. Een mooie combinatie van Mariniers en Commando historie. We zijn onze reünie rond 11.00 uur begonnen bij Brasserie Evertsen met koffie en appelgebak en een lichte lunch. Daarna zijn we onder leiding van een stadsgids naar het standbeeld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter gegaan waar de gids begon met zijn interessante verhaal over het historische verleden van Vlissingen met aansluitend, tijdens onze wandeling naar het Commandomonument bij Uncle Beach, de gebeurtenissen in de 2de Wereldoorlog. De stadswandeling hebben we afgesloten met een drankje in restaurant De Gecroonde Liefde naast het Maritiem Museum Zeeland. Aan het eind van de middag hebben we ons verplaatst naar Chinees restaurant De Lange Muur waar we hebben genoten van een prima 'Blauwe Hap'. Gedurende de gehele dag vlogen de anekdotes en sterke verhalen je om de oren en beleefden we weer diverse 'O ja momenten'. We kijken allemaal weer terug op een geslaagde reünie en hebben afgesproken om dit over 5 jaar weer te herhalen. Hopelijk zijn er dan weer meer oud-cursisten en kaderleden van Tentenkamp 73-3 in de gelegenheid om dit evenement bij te wonen.



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/4hhnssjy>

Bij het standbeeld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter:  
Van links naar rechts: Jack Bakker, Richard Malinka, Nico van Rijn, Albert Horzelenberg, Frans Hendriks, Jos Smits, Ton Prins en Chris van der Weide.

# HERDENKING INFATUATE II

1 NOVEMBER 2023, WESTKAPELLE

Het staat er zo gemakkelijk: Herdenking Westkapelle... Die paar woorden zijn echter de vlag die een heroïsche en tegelijkertijd droevige lading dekt. Heroïsch vanwege de geslaagde landing van geallieerde troepen, droevig door de vele slachtoffers. De jaarlijkse herdenking wordt op drie plaatsen in het dorp gehouden.

## Polderhuis

Bij museum Het Polderhuis is de sfeer vooral militair. Een groot aantal vertegenwoordigers van internationale legeronderdelen en ambassades. Een erewacht van oud-cdo's staat opgesteld achter het dijkje dat de stukgeschoten 'Westkappelse' Zeedijk voorstelt. Alle toespraken, waaronder die van Burgemeester Schouwenaar van Veere, worden in het Engels gesproken. Zo ook de Act of Remembrance, eindigend met een gezamenlijk uitgesproken: "We will remember them".

Na de Last Post en de minuut stilte volgt een lange rij kransleggingen. Als laatsten brengen leerlingen van Basisschool De Lichtboei een bloemenhulde bij het monument. Daarna wordt als afsluiting Het Wilhelmus gespeeld.

## Vuurtoren

Het tweede deel, bij de begraafplaats achter de vuurtoren, is in een totaal andere sfeer. De leiding is in handen van de leerkrachten van de Christelijke Basisschool De Lichtstraal en de leerlingen spelen de belangrijkste rol. De jaarlijkse plechtigheid waarbij oud-cdo's traditioneel opvallend aanwezig zijn, heeft er een nieuw, leuk element bij gekregen. De h le school van groep 1 tot en met groep 8 is bij het programma betrokken. Het is een vertederend beeld van de kleintjes die een plaats mogen innemen v or de opgestelde cdo's. Door alle leerlingen samen wordt het lied 'Oorlog' van Toon Hermans gezongen. Een tekst die verwoordt wat er in oorlogssituaties gebeurt. Maar gelukkig: '... de kinderen springen touwtje, omdat kinderen, kinderen zijn...'

Burgemeester Schouwenaar brengt de aanwezigen nog eens de verschrikkingen van de oorlog onder ogen. De leerlingen van groep 1 tot en met 4 leggen een zelfgemaakte bloem bij het monument. Leerlingen van groep 5 en 6 lezen na de overdenking van ds. Van Bruggen een eigen gedicht voor. Hierna volgt de kranslegging door Burgemeester Schouwenaar en de Noorse ambassadeur Bard Ivar Svendsen. De vlag wordt gehesen waarna de Last Post wordt geblazen en de minuut stilte in acht wordt genomen. Na het Reveille volgt de traditionele bloemlegging bij de graven van de burgerslachtoffers door de kinderen van groep 7 en 8 samen met de oud-cdo's. Als laatste worden bloemen gelegd bij de graven van verzetsheld Jacob Brasser en de Onbekende Soldaat. De herdenking wordt afgesloten met het spelen van Het Wilhelmus.



## Landingsplaats ERICA

Bij de walradartoren wordt het gezelschap geconfronteerd met een harde zuidwestenwind. Burgemeester Schouwenaar ziet desondanks kans om haar toespraak te houden en legt, geassisteerd door twee leerlingen, een bloemstuk namens de gemeente Veere. De lichtgewicht poppy-kransen worden meteen verzwaard door gereedliggende stenen om te voorkomen dat ze rechtstreeks de duinen ingeblazen worden of in de Noordzee terecht komen. De trompettist krijgt ondanks de harde wind in de rug Het Wilhelmus toch redelijk uit zijn instrument.

Na het dankwoord van de ceremoniemeester marcheert het peloton richting 'Bij de Koster' waar koffie en broodjes wachten. Menno Weber van COV Zeeland huldigt meester Kees Marinisse voor de jarenlange prettige samenwerking tussen de school, COV Zeeland en het Korps bij de herdenking in Westkapelle, in het bijzonder het gedeelte achter de toren waar de leiding berust bij de school De Lichtstraal.



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/3thxfap8>

# ACTIE FORT LUNET RAAMSDONKVEER

Al maanden waren de voorbereidingen bezig. In het diepste geheim werden de leden van de "Groene Kamikazes" opgespoord. De informatie die gedeeld werd, was miniem. Ook zij wisten nog van lang geleden, er staat iets op het spel. Thuis werd er geheimzinnig gedaan. Wel zo, dat het niet opviel. De Groene Baret werd alvast weer klaar gelegd. De benodigde vaardigheden werden gecontroleerd en waar nodig nog even aangescherpt. Ze wisten, wij moeten als het er op aankomt, ons mannetje staan.



volgende actie. Voor degene die nog ergens een actie wil uitvoeren en er zeker van wil zijn dat de actie slaagt. Deze groep is het. In dit geval gecamoufleerd!

Jaap Medendorp. (76-4)

**L**angzamerhand kwam het uur U dichterbij. De bevelsuitgifte, horloges gelijkzettingen en zorgen dat je op 2809231500CEST aanwezig bent op de volgende coördinaten.

Locatie : 51.70159 / 4.86820

Via slinkse wegen infiltreerde men. Onopvallend zoals altijd. Toen het andere gezelschap eindelijk door had met wat voor eenheid men te maken had, waren de geplande acties allang voorbij en was Fort Lunet bezet gebied. Vandaar had men uitzicht en controle over de Biesbosch, Keizersveer en de Amercentrale. Op deze unieke locatie kwam de lichte 76-4 bijeen. Mannen die op 12 november 1976 hun Groene Baret hadden behaald. Sommigen hadden elkaar al 47 jaar niet gezien. Het weerzien was hartelijk. Helaas moesten wij een aantal memorieren; zij zijn al vast op voorverkenning. Er waren ook wat afzeggingen en mensen die uit het zicht waren verdwenen. Uiteindelijk waren er 17 aanwezig. Henk van der Gaag, de toenmalige tentenkampcommandant, was waarnemer en kwam tot de conclusie dat zijn opleiding van toen, nu nog goed functioneerde. Onder goede verzorging waren er hartverwarmende gesprekken. Na zoveel jaar konden we genuanceerd over onze opleiding en het vervolg kletsen. Iedereen heeft natuurlijk het zijne meegemaakt en voor de kiezen gekregen. Gevoel en warmte kwam uit de gesprekken naar voren. En het bleek ook nu weer, dat bijzondere Groene volkje, heeft een niet te verbreken band. Net zo onopvallend als gekomen, exfiltreerde iedereen weer. Actie geslaagd. En iedereen weer scherp voor de

# NIET ÉÉN, MAAR TWEE GEWELDIG MOOIE SFC-DAGEN!

De ledenadministratie van de Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap (SFC) mocht het afgelopen jaar een groot aantal begunstigers bijschrijven. Dat resulteerde ook in een recordaantal bezoekers dat de SFC-dag wilde bijwonen en daarom konden die niet op één dag ontvangen worden. De SFC-dag moest in twee dagen opgesplitst worden.



**D**e begunstigers van de SFC waren dit jaar te gast bij de Defensie Para School (DPS) in Breda. De DPS komt voort uit de Para-instructiegroep (PIG) van het KCT. De PIG verzorgde vele jaren de para-opleiding, voor militairen ingedeeld bij het KCT en later ook voor het Korps Mariniers. Onder andere met de oprichting van de Luchtmobiele Brigade, werd besloten de PIG in een "Defensiejasje" te gieten. De DPS is nog altijd een overwegend KCT-gerunde entiteit, inmiddels met domicilie op de Seeligkazerne in Breda. In het iet-wat gedateerde gebouw (DPS wacht op de bouw van een nieuw onderkomen in Eindhoven) kregen de bezoekers een inkijk in het functioneren van de paraschool. De huidige DPS beschikt thans over veel meer middelen die in de zogenaamde derde dimensie worden gebruikt. Voor de begunstigers van SFC had commandant van DPS Lkol Piet Klein met zijn staf een zeer leerzaam roulatieprogramma samengesteld.

Na ontvangst met koffie en cake werden de bezoekers opgedeeld in 2 groepen, die onderling weer waren opgedeeld in de groepen A, B en C. Daardoor kon met kleine groepen de diverse onderdelen bezocht worden en hoefde niemand iets te missen. De groepen werden afwisselend welkom geheten door voorzitter SFC Leen Vroegop en plv C-KCT Ron Koonings. Daarna volgde de financiële verantwoording door penningmeester Evert Top en een presentatie over de DPS door Lkol Piet Klein. Een commandofilm uit de jaren 80 van de vorige eeuw was voor de vele oud-commando's een feest van herkenning en voor de niet-commando's een kennismaking met de ECO van toen.

Na de lunch volgde een roulatieprogramma waarbij in kleine groepen de verschillende onderdelen van de DPS bezocht werden, waarbij de bezoekers een beeld kregen van de para ondersteuningsgroep. Een kit lay-out met de vele verschillende valschermen AO en VV, het onderhoud van het materiaal, de para-pakafdeling en de herstelafdeling. Verbazing was er over de geavanceerde materialen die nu ter beschikking staan. Zoals de bevoorrading waarbij materialen en zelfs voertuigen, tot wel 2000 kg, vanaf grote hoogte gedropt worden en computergestuurd zelfstandig hun weg zoeken naar de landingsplaats. Bij de boeiende uitleg door de DPS-staf hingen de bezoekers aan hun lippen. Als laatste gaf de schrijver van het boek Topi Merah, Siebe Postma een lezing over de acties, en in het bijzonder de actiesprongen van de para-commando's tijdens de politionele acties in Indië. De bijzondere dag werd afgesloten met een gezellig borreluur. Bij het afscheid kregen Lkol Piet Klein en zijn staf veel complimenten voor de geweldig ontvangst en de boeiende uitleg. Bijzonder geslaagde dagen voor de SFC-begunstigers, mogelijk gemaakt door de medewerking van DPS. Wil jij volgend jaar ook bij de SFC-dag aanwezig zijn? Geef je dan op als begunstiger. Het is een investering in onszelf.

De gegevens vind je op de website <https://commandovrienden.nl>.



> **Kijk verder op**  
<https://tinyurl.com/39zvas48>

# DE JONGENS VAN 1983-5 ... DE MANNEN VAN 2023

## 16 & 17 SEPTEMBER WERDEN ONUITWISBAAR!

Met 25 mannen en 25 persoonlijke vragen kwam het overgrote deel van 83-5 na 40 jaren bijeen in Katwijk. Een enkeling moest wegens persoonlijke omstandigheden helaas afzeggen; natuurlijk hebben we ook aan hen aandacht geschonken. Gemakshalve heeft dit de noemer 'reünie', maar voor ons was het een familieweekend.

**N**a een klein jaar aan voorbereiding met een maandelijks nieuwsbrief 'Ready to Meet' waarin steeds meer duidelijk werd over de opzet en de insteek van onze happening, waren de verwachtingen hoog en de motivatie bijzonder groot(s). De weergoden leverden stralend weer...het programma loog er niet om! [foto 1]

Op zaterdag 16 september rond 13.30 uur is iedereen aanwezig. Locatie: Green Adventures van oud-KCT sportinstructeur Egbert Ruijgrok, met dé perfecte voorzieningen voor zowel indoor- als outdoor activiteiten.

Bij ontvangst wordt iedereen verzocht een op naam gestelde envelop in ontvangst te nemen met daarin een kaart met een persoonlijke vraag: de zogenaamde 'Groene Draad-vraag.'

Een vraag die betrekking heeft op het wel & wee na de parate periode in Roosendaal. Immers, 40 jaren bieden een schat aan levenservaring die reden geeft om (naast die prachtige anekdotes over de WP, die oefening, de afmatting, infiltratie en die ene instructeur..) nieuwsgierigheid en belangstelling te delen met elkaar. Een kaart met een vraag die uiteraard centraal staat voor de onderlinge band.

Na het welkom en korte toelichting op het weekendprogramma verplaatsen we ons naar het duingebied van Wassenaar. Een wandeling met wisselend tempo en vooral veel humor, verhalen en enkele zweetdruppels brengt ons op het strand. De groep krijgt enkele teamopdrachten met blinddoeken en touwen die de toets op samenwerking vormen. We zijn een geweldige attractie voor de aanwezige strandgangers.

Zowel het zand als de zee worden verkend, en na ruim 2,5 uur strandwerk gaan we weer richting Katwijk.

Snacks, drankjes, een beamer met foto's en videoreportages van 83-5 brengen de nodige verhalen los. Samen met de Groene Draad-vraag een geweldige mix van vroeger & heden!

Ondertussen is in de aangrenzende sporthal een parcours opgebouwd waarin we met tweetallen en air-guns strijden om snelheid, nauwkeurigheid en concentratie. Onder toezicht van schietinstructeur Richard zijn de spel- en veiligheidsregels overduidelijk. En uiteraard zijn er prijzen te winnen. Voor schietkampioen, beste fotograaf, 'best man' van deze tweedaagse.

Ondertussen is de BBQ gereed voor hongerige mannen. Vuurkorf, loungeplekken en tafels voorzien van verschillende culinaire heerlijkheden leveren prachtige uren pret, diepgang en waardering! Slapen gebeurt in de sporthal op matten, veldbedjes, luchtbedden



en met zeer uiteenlopende nachtelijke geluiden. Het programma is streng...en dus start om 09.00 uur het ochtendprogramma, iedereen is gedoucht, heeft een uitgebreid ontbijt genuttigd en er wacht ons een verrassing.

Tegen 09.00 uur maakt Otto van Wiggen zijn opwachting; in zijn hoedanigheid als commandant ECO en als PC gedurende onze 104, als zeker onderdeel van 83-5.

De Groene-Draad staat centraal. Wat is er ontdekt en onderling gedeeld? Welke verrassingen hebben we met de ander besproken en tot welke diepgang.

Overweldigende gesprekken met alle denkbare emoties in persoonlijke toelichting en verhalen.

"Niemand is belangrijker dan het team" is de boektitel van brigade-generaal Otto van Wiggen b.d. en 25 van zijn boeken worden stuk voor stuk ter plekke door hem voorzien van een persoonlijke noot. Een boodschap in aansluiting op ieders input van de ochtend.

Deze twee dagen laten ons voelen, horen en zien dat wij zoveel meer zijn dan een groep oud-KCTers. Meer dan een mannenclub met een gedeeld verleden. Wij zijn met elkaar verbonden in verschillende keuzes van ieders leven met een onbetaalbare waarde: 'Ready to Support!'

Op maandag aansluitend komen er diverse meldingen over de moeite die het kost om die reguliere werkdag weer op te pakken. Wat hebben we onszelf een overweldigend cadeau gegeven.

De organisatie lag in handen van Jos Erkamp en Martin Akkerman. De dank was overweldigend!

# NATIONALE COMMANDO SCHIETWEDSTRIJD 2023

Georganiseerd door Commandovereniging Midden-Nederland, Amerongen, 18 november 2023



**O**m ca. 11.00 uur melden de eerste schutters zich bij de wedstrijdtafel. (Er hebben zich 35 commando's en 40 burgers + jeugd aangemeld). Daar zit penningmeester Gijs Zwaan voor het financiële gedeelte en krijgt men van wedstrijdleader Willem Vermeer de schietkaart en nadere instructies. Wielercfé De Proloog heeft voor ons deze dag de ruimte bij de bibliotheek ingericht. Een paar leuke zitjes... een barpartij... koffie en thee, en een gezellig muziekje completeert het geheel. Daarentegen ziet het die dag er buiten minder prettig uit, met slechts 1 buitje... maar dan gedurende de hele dag. Echt commandoweer, wordt er al geroepen. Vanaf 12.00 uur zijn de instructeurs van schietsportvereniging John Cooper gereed, om de wedstrijd-schutters te ontvangen. Voorzitter Louis van der Linden heet de aanwezigen hartelijk welkom en wenst hun een goede wedstrijd toe, maar bovenal een gezellig samenzijn. Sommige deelnemers hebben er een lange reis voor over (tot wel 2 uur rijden...) om bij dit festijn aanwezig te zijn. De reeds aanwezige schutters staan te 'trappelen van ongeduld' om de onderlinge strijd aan te binden. De commando's gaan fanatiek de strijd aan om de felbegeerde 'Gerrit van den Essenburg wisseltrofee' te winnen. De aanwezige groep 'burgers' en 'jeugd' zetten zich eveneens met volle overtuiging in om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Nadat men voor de wedstrijd heeft geschoten, is er de mogelijkheid om aansluitend met wat zwaardere wapens te schieten. Meerdere schutters maken daar wordt dankbaar gebruik van.

De Proloog zorgt (buiten de drank om) voor vers belegde broodje met kaas, ham of kroket.

Rond 15:00 uur is er een verloting met leuke prijzen, om daarmee de onkosten wat te dekken.

Aan de wedstrijdtafel worden de behaalde resultaten nauwgezet gecontroleerd.

Tegen 16.00 uur maakt Willem de winnaars van alle groepen bekend, terwijl Louis de daarbij gewonnen bekers overhandigt. Bij de jeugd gaat Willem Boland met de 1ste prijs naar huis (resultaat: 66 van de 150 te winnen punten). Bij de burgers gaat Frank Jansen met 143 punten met de 1ste prijs aan de haal. Bij de commando's gaat de 1ste prijs naar Jaap van Asselt met 137 punten. De winnaar van vorig jaar, Gert Bos, overhandigt de wisselbeker aan zijn plaatsgenoot en clubgenoot bij hun schietvereniging. Ook in deze groep wordt, buiten mededinging, 143 punten geschoten.

Hierna nemen de mensen nog een drankje en praten zij gezellig na, alvorens zij de thuisreis aanvaarden. Wij (als organiserende vereniging) zien terug op een geslaagde dag!

Speciaal voor hen die er deze keer niet bij konden zijn (en uiteraard voor de harde kern): de volgende wedstrijd zal zijn op zaterdag 9 november 2024. Weet u dan weer van harte welkom!



# REÛNIE

## 88-2 REÛNIE 35 JAAR PCN 35 JAAR MATEN!



**1 Maart 1988: 125 jonge kerels komen aan in Bergen op Zoom om hun "kloffie" op te halen. 30 juni 1988: 24 jonge kerels ontvangen hun groene baret. 28 September 2023: 11 wat minder jonge kerels vieren het 35-jarige bestaan van 88-2, mede namens de maten die er helaas niet bij kunnen zijn.**



soort van Spaanse blauwe hap, "thuis" in ons eigen onderkomen nog even afpilsen en de snurkzak in.

Zaterdag op tijd reveille, op naar de vaarschool aan de kust en naar goed gebruik met je buddy de kajak in. De kust verkend, een frisse duik genomen, effe bijbruinen op een strandje om daarna voldaan en in een relaxte omgeving van een Spaanse lunch te genieten om vervolgens een schuttersput op het strand te bezetten. Na zo'n intensieve dag deed de BBQ het 's avonds gelukkig goed en doken we na veel leut en mooie verhalen tevreden onze snurkzak in om op zondag meer dan tevreden een kompasdoorsteek naar ons kikkerland te maken.

Mooi om te ervaren dat, ondanks dat we allemaal wat minder jong zijn en elkaar niet dagelijks spreken, we dezelfde kerels zijn met dezelfde (5) waarden, mentaliteit en insteek als 35 jaar geleden. Het enige dat echt anders was is dat we niet compleet waren door diverse begrijpelijke privé- en zakelijke redenen (VRA'tjes waren goedgekeurd). Het doel is om de volgende reünie compleet te zijn.

**H**et idee werd geboren tijdens de Korpsreünie van 2022, nadat we 5 jaar geleden ook een reünie in Noorwegen hadden, waar een van de maten al lange tijd woont. De keuze voor deze reünie viel op het zonnige Spanje. Moraira aan de kust werd de bestemming, waar maat Tromer sinds een jaar woont en zijn eigen bedrijf heeft: t-time-experience.nl (voor mooie en compleet verzorgde golfreizen/groepsactiviteiten) en waar sinds kort maat van Gelder ook een mooi "onderkomen" heeft gevonden.

Voorzien van hekapla, pluche versie van de bibu (kapsel), papo en boekje pienter in de liboza en pendek op de man, begon, na een warm weerzien, donderdag de 28e de exfiltratie vanaf Eindhoven airport. Aangekomen op de droppingzone in Alicante bestormden we, na onthaal van onze Spaans-sprekende maten, de burgerpantseroertuigen om lokaal te infiltreren. Met onze ervaring en discipline geen probleem, de Spaanse zon en het bier was snel gevonden en al waarnemend-verkennend de Spaanse schonen ook.

Na 's avonds happen en bieren, de volgende dag de pantservoertuigen weer in naar het Spaanse gebergte om in de lokale omgeving herinneringen op te halen van de bielzen- en slotenmars. En niet te vergeten de speedmars in Marche-les-Dames onder de bespiedende ogen van filmcamera's i.v.m. de nieuw te maken KCT-voorlichtingsfilm. Na de beklimmingen, bergdoorsteek en het prachtige uitzicht, eindigen we op een mooi terras in de bergen, om samen met vele locals te genieten van de Spaanse versnaperingen. Omdat we van mening zijn dat er van de vele geneugten niet genoeg te genieten is, daarna naar een mooi Spaans wijnhuis... 's Avonds, naar goed gebruik, op woensdag een

## LUISTER DEZE GROENE PODCAST

Een podcast is een soort radio-uitzending op internet. Het verschil met de ouderwetse (lineaire) radio is dat je zelf bepaalt wanneer je naar jouw favoriete podcast luistert. Een ander verschil: het is voor iedereen mogelijk om een podcast te maken. En je kunt dus overal en altijd luisteren, waar jij maar wilt: tijdens het sporten, thuis op de bank, in de auto of in de trein en tijdens het koken of klussen.

### JOOP BROUWER



#### Ere wie ere toekomt

Kortgeleden is hij 90 jaar oud geworden. De Korea-veteraan die eenieder kent onder de naam 'Bonon Joop'. Een bevlogen krijger die altijd klaar stond voor zijn mannen. Lichten 58-5. Luister naar het levensverhaal van adjudant b.d. Joop Brouwer.  
<https://stichtingjouwverhaal.nl/mutsdas/joop-brouwer>



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/yuk9np7x>

### OTTO VAN WIGGEN



Samen met zijn pelotonsseergeant Henk Heesakkers bestierde hij in 82/83 het 'Tijgerpeloton'. Van jong KMA-officier schopte hij het tot brigadegeneraal. Beluister de podcast met oud-C-KCT Otto van Wiggen

<https://stichtingjouwverhaal.nl/mutsdas/otto-van-wiggen>



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/3nzka9h>

### TOM RENHUNGAN



Hij werd onderscheiden met het Bronzen Kruis. De dapperheidsonderscheiding voor hem die altijd klaar staat voor anderen. Die eeuwige bereidwilligheid kent ook zijn schaduwkanten. Daar vecht hij tegen. En hij vertelt daar openlijk over. Lichten 00-2. Luister en leer van commando smi Tom Renhungan

<https://stichtingjouwverhaal.nl/mutsdas/tom-renhungan>



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/2abvaxx3>

### HOWARD KOSTER



"Als ik aan het einde van mijn leven de kans krijg om terug te kijken, dan wil ik in ieder geval het idee hebben, joh, in mijn leven heb ik iets gedaan dat de moeite waard was." Lichten 08-8. Luister naar het levensverhaal van commando kapitein b.d. Howard Koster.

<https://stichtingjouwverhaal.nl/mutsdas/howard-koster>



> Kijk verder op  
<https://tinyurl.com/ycxp4db9>

# SCHOTLANDTOUR 2023



Op 17 april vertrekken wij, 10 man sterk van lichteing 71-2, naar Edinburgh. Ons doel is o.a. het bezoeken van Achnacarry en het Commando Memorial bij Speanbridge.



## Edinburgh

In Edinburgh vinden we snel onze chauffeur Keith. Voor het gemak noemen we die direct Kees. Als eerste gaan we naar Edinburgh Castle. De Schotse kroonjuwelen bekijken lukt niet omdat de kaarten uitverkocht zijn. Vervolgens door naar Café Royal Bar, de oudste oyster Bar van Schotland. Ook wel 'De parel van Edinburgh' genoemd. Uniek om hier je eerste Schotse whisky en biertje te nuttigen. Bij Chez Jules, een unieke Franse bistro, nuttigen wij een smakelijk diner. In onze hotelbar hebben we een gezellige nazit en laten we ons het lokale lagerbier smaken.

## Pitlochry en Perth

De 2e dag gaat het richting Pitlochry. Onderweg fraaie bruggen waarop fotografen zich helemaal uitleven. Onze eerste koffiestop is bij Brew and Chew in Perth. In Pitlochry in het Fisher's Hotel verrast de receptie ons direct met een glaasje schotse whisky. De lunch wordt buiten genuttigd aan picknicktafels, waarbij intussen onze lijven licht schroeien in de ongewoon warme zon. Pitlochrydam is de volgende stop. Een hydrostation waar in de jaren vijftig met technische hoogstandjes hydro-elektriciteit naar de Hooglanden wordt gebracht. Langs de vistrappen in de rivier de Tummel passeren hier jaarlijks ruim 5.000 zalm. 's Avonds zien we zalm op ons bord, echter minder springlustig! Lopend langs Port na Craig, een klein oud gehuchtje, nemen we de voetgangershangbrug, waarna Kees ons naar de Blair Athol Distillery rijdt. Na een rondleiding wordt met aandacht de proeverij genoten.

## Killiecrankie, Speanbridge en Achnacarry

De volgende dag staat Speanbridge op het programma. Onderweg stoppen we bij het bezoekerscentrum Killiecrankie. Volgens de overlevering heeft daar, op de vlucht voor de Jacobieten, de

Schotse regeringssoldaat Donald McBean in 1689 de sprong gewaagd over de 5,5 meter brede woeste rivier de Garry. Een legendarisch interessant verhaal. Bij Speanbridge rijden we door naar het kleine Cameron museum in Achnacarry. In een klein hoekje vind je een stukje geschiedenis van de commandotrainingen. Het ruwe terrein om Achnacarry Castle geeft een beeld van wat zich hier heeft afgespeeld bij de training van o.a. de eerste Nederlandse commando's. Vanaf het oude Old Station restaurant in Speanbridge begon indertijd de commando opleiding met een zeven mijls speedmars naar Achnacarry. In het restaurant gebruiken we het traditionele Haggis als diner. Na deze erg gezellige avond laveren we daarna te voet naar ons nachtverblijf.

## Commando Memorial

De volgende morgen rijden we na het ontbijt naar het Commando Memorial. Ondanks dat we het monument natuurlijk kennen van foto's imponeert het als je er bent. Bij het monument ook de 'Garden of Remembrance' met privé-gedenktekens van omgekomen commando's in conflicten na de Tweede Wereldoorlog. Waaronder ook de gedenktekens van de Nederlandse commando's korporaal der eerste klasse Kevin Van Der Rijdt en kapitein Björn Peterse.

## Arisaig

Nog onder de indruk rijden we naar Arisaig, waar aan de kust een Tsechoslowaaks granieten monument staat van een gevallen parachutist. De hoofdinscriptie luidt: Ter nagedachtenis aan alle Tsjechische en Slowaakse soldaten die hier in 1941-1943 trainden als Special Operations Executive (SOE)-agenten. De SOE was een zeer geheimzinnige organisatie die in 1940 werd opgericht. (zie voor info Wikipedia). We ontmoeten er Keith, een rugbyvriend van Jan, die ons voor dit bezoek aan Arisaig heeft geïnteresseerd. Hij



nodigt ons uit om bij hem thuis iets te komen drinken. Onderweg stoppen we bij de ruïne van het vervallen Inverailort House in Lochailort van de Cameronfamilie. Tijdens de oorlog worden daar technieken van guerrilla en irreguliere oorlogvoering ontwikkeld die voor de commandotraining en de SOE-training zijn gebruikt. Na de koffie rijden we verder naar de fraai gelegen Glenuig Inn voor de lunch met lokale gerechten zoals wild en zalm. Nog niet uitgegeten zien we plots een grote natuurbrand op de nabijgelegen heuveltoppen, waar de edelherten voor wegluchten. Dus snel de bus in en rijden voordat de weg afgesloten wordt door de brandweer en politie. Terug in Fort William drinken we nog even een biertje en dineren daarna in the Old Station Hall in Speanbridge.

## Stirling Castle

De volgende dag bezoeken we Stirling Castle. Dit imposante kasteel met zijn indrukwekkende architectuur ligt in een adembenemend landschap. We dwalen er uren in rond waarna het met de bus regelrecht naar de luchthaven in Edingburgh gaat, waar we nog tijd genoeg hebben om onder het genot van enkele drankjes wat te evalueren en dank uit te brengen aan degenen die deze fantastische reis hebben doen slagen. We hebben een superweek beleefd, met mooi weer in een fantastische sfeer!





“Als je iets moet doen waar je geen zin in hebt, kun je dat 't best doen met een glimlach.”

## Dpl. sergeant Henk Moerland Ipl 83-2

**De afspraak voor het gesprek voor deze rubriek heb ik in Willemstad. Hier is het pand van Ecotax van waaruit Henk Moerland zijn bedrijven runt. Het is luttele weken na de moordpartijen in Israël door Hamas. Buiten het bedrijfspand wappert de Israëlische vlag naast de Nederlandse driekleur.**



**H**enk Moerland is geboren in Willemstad in een gezin met vijf kinderen. Henk doorloopt er de basisschool en in zijn jeugd speelt hij veel met een vriend (die later ook de groene baret zal halen) in de bunkers, die binnen de vesting Willemstad liggen. Hier wordt de interesse voor militairen bij de jonge Henk gelegd. “Het was een fijne jeugd. Ik was veel buiten en bij het spelen in de bunkers fantaseerde ik over militairen. Ik kon eigenlijk best goed leren maar was niet zo'n studiehoofd, ik had veel te veel andere dingen te doen.”

### DE MARINIERS, DAT LEEK ME WEL WAT

Voor wat betreft zijn studie na de basisschool, wordt Henk een toekomst in het VWO toegedicht en hij gaat dan ook naar het gymnasium. Maar al gauw blijkt dat een treetje lager beter zal passen. Henk gaat over naar de HAVO, en als het daar ook niet wil vlotten naar de MAVO. Uiteindelijk vindt hij zich terug in de schoolbanken van de LTS. Nadat hij daarvan het diploma motorvoertuigtechniek heeft behaald gaat hij naar de MTS, maar die maakt hij niet af. “Ik had het veel te druk voor school en werkte in de werkplaats en bij het pompstation van mijn vader. De mariniers, dat leek me wel wat en ik liet me daar keuren. De zoon van (KCT-)dominee ds. Baas werkte bij mijn vader in het bedrijf en die vertelde zijn vader dat ik goedgekeurd was voor de mariniers. Toen de dominee bij me kwam tanken sprak hij me aan. Hij overtuigde me dat de commando's beter bij mij zouden passen dan de mariniers. Zo werd ik door 'de Doom' tot de commando's bekeerd!”



### TAK DEED VERVELEND

Bij het KCT meldt Henk zich aan de poort en hij moet zich legitimeren bij ene adjudant Tak. “Wat kom jij hier doen?”, brulde Tak. “Ik wil commando worden”, zei ik. “Maar Tak deed vervelend en daarom zei ik dat ik al gekeurd was voor de mariniers en dat ik daar dan wel naar toe zou gaan en stapte op, ondanks dat de adjudant riep dat ik niet mocht gaan. De wacht hield me tegen en ik moest terug naar Tak. Een komisch gesprek volgde dat afgesloten werd met de vraag of ik onderofficier wilde worden. Toen ik hoorde dat het 100 gulden per maand scheelde, leek me dat wel wat! Henk wordt bij de keuring goedgekeurd en moet opkomen in Ermelo met lichte 83-1. Na de opleiding vertrekt hij naar Roosendaal om met lichte 83-2 de ECO in te gaan.

### NOG EEN EXTRA RONDJE

De groep waarmee gestart wordt is behoorlijk groot, met veel beroeps kaderleden en mariniers. Henk gaat als dpl. sergeant de ECO in. “Ik was goed in sport, dus ik kon fysiek goed mee. Toen een instructeur op een vrijdag vroeg hoe mijn week was geweest zei ik dat het me was meegevallen. Dat had ik niet moeten doen. Want klaarblijkelijk had ik me niet voldoende ingezet de afgelopen week. Ik kon beginnen met vijf rondjes lopen rond het voetbalveld en onderofficiershotel. Een instructeur kwam uit het onderofficiershotel en vroeg me wie ik was en wat ik hier deed. Ik legde uit dat ik straf had omdat ik me die week niet goed had ingezet. “Je doet nog steeds niet goed je best”, zei hij, “anders ben je zo moe dat je amper je naam kunt zeggen, voor straf een extra rondje.” Dit herhaalde zich nog drie keer. Tot sergeant Verheij naar buiten kwam. Ik dacht daar trap ik niet wéér in, en veinsde een extreme vermoeidheid. Ik hijgde zo, dat ik mijn naam niet kon uitspreken. “Als je je naam niet eens weet, dan doe je nog maar een rondje”, zei Verheij. Tja, als je kunt blijven lachen om de humor van de instructeurs dan maak je goede kans dat je het haalt.”

### DEFENING ATLANTIC LION

Met 66 man komen ze uit de ECO waaronder 16 kaderleden en 16 Mariniers. Henk gaat de 104 Wrnverkie in en draait de grootste naoorlogse NAVO-oefening Atlantic Lion mee. 40.000 manschappen, 15.000 voertuigen, Amerikanen, West-Duitsers en Engelsen doen eraan mee. “Dat was een prachtige ervaring waarbij tanks, die wij gespot hadden, kort daarop werden aangevallen door A10 Thunderbolt straaljagers. Dat was indrukwekkend. Een andere groep commando's liet zich ook niet onbetuigd. Zij werden naar een plek gestuurd waar veel radioverkeer van de vijand vandaan kwam. Ze staken de snelstromende beek over en kwamen aan de overkant uit waar het HQ zich bevond, waar de signalen vandaan kwamen. Ze verzamelden de benodigde informatie en scheurden een stuk van de stafkaart af om te tonen als bewijs dat ze zelfs in de Centrale Stafftent waren geweest. ‘De vijand’ die daar later mee geconfronteerd werd was verbijsterd!”

### BEROEPSMILITAIR WORDEN

Als de diensttijd van Henk op zijn eind loopt wordt hem gevraagd of hij naar de KMS wil om beroepsmilitair te worden. Henk wil dat wel, maar alleen als hij bij het KCT kan blijven. “Ik wilde dat persé zwart-op-wit hebben met een handtekening van de generaal. Toen ik van de KMS af kwam kreeg ik te horen dat ik



naar Duitsland moest. In het document stond ‘voorbestedemd voor het KCT’. Maar dat kon altijd veranderen zeiden ze nu. Ik wilde dat niet. Het KCT vond een oplossing en bood me een baan als KVV. Maar in den Haag hadden ze daar zo de balen van dat ik te horen kreeg dat ik wel beroeps kon blijven maar als KVV werd afgekeurd. Hoe verzin je het hè?”

### COMMANDANT NATRES PELOTON

Verbolgen als hij is over de gang van zaken levert Henk meteen zijn spullen in en gaat naar huis. Hij is bang dat de marechaussee aan de deur zal verschijnen, omdat hij officieel ontslag had moet aanvragen en uitdienen, maar heeft dat niet gedaan. Daarom gaat hij een maand in de schuur slapen. Van Defensie hoort hij

## Als je je naam niet eens weet, dan doe je nog maar een rondje

echter niets meer. Wel wordt hij kort daarna door majoor Werner van den Berg gevraagd voor de functie van commandant van een nieuw op te richten Natres Peloton in Zeeland. Henk zal dit nog zo'n acht jaar met plezier doen.

### ECOTAX OPGERICHT

Henk heeft een carrière als beroepsmilitair uit zijn hoofd gezet en gaat aan de slag in het autobedrijf van zijn vader. Omdat hij beter onderlegt wil zijn gaat hij terug naar de schoolbanken om de opleiding IVA Business Management in Driebergen te volgen. De opleiding duurt twee jaar en Henk gaat daarna weer terug naar het bedrijf van zijn vader. “Er werd veel ingebroken bij de





bedrijven van mijn vader en ik wilde daar wat tegen doen. Ik ontwikkelde een beveiligingssysteem met schrikdraadtechniek dat op hekwerken aangesloten kon worden, en meteen ook op het alarmsysteem. Ik richtte daarvoor het bedrijf Ecotax Beveiligingstechniek op. Het was twijfelachtig of het systeem was toegestaan, maar het was wel effectief en niet gevaarlijk. De politie zag dat de inbraken terugliepen en leverde veel klanten aan. Het schrikdraadsysteem zorgt er met een hoge schok van 7000 volt voor dat het niet mogelijk is de inbraakpoging voort te zetten. Het contact is kort en ongevaarlijk vanwege de lage stroomsterkte. Ik kreeg wel een rechtszaak aan mijn broek omdat het beveiligen met schrikdraad niet was beschreven. De rechter vroeg waarom ik het toch had gedaan. Ik zei dat nergens stond dat het niet mocht! Soms kun je beter achteraf vragen om vergeving, dan vooraf om toestemming!"

## INTERNATIONAAL GERECHTSHOF BEVEILIGD

Dat de rechter toestemming geeft voor gebruik van het systeem heeft tot gevolg dat de regels voor beveiliging met schrikdraadtechniek wereldwijd worden aangepast. Het systeem voldoet dan aan alle veiligheidsvoorwaarden. Tot een hoogte van 1,50 meter moeten de draden achter het hek worden aangebracht en om de 10 meter moet er een waarschuwingbordje bevestigd

## Ook bij de overheid dringt het succes van het systeem door

zitten. Het succes blijft niet onopgemerkt. Bedrijven die een hekwerk met het systeem van Ecotax hebben laten aanleggen, hebben geen last meer van inbraken. Ook bij de overheid dringt het succes van het systeem door. Het bedrijf van Henk krijgt de vraag om het toenmalig Internationaal Gerechtshof in Den Haag te beveiligen met het schrikdraadsysteem om zo de actievoer-

ders buiten het terrein te houden. Ecotax heeft vele gevangenissen in Nederland en België op deze manier beveiligd. Maar ook, datacentra, transport- en automobielbedrijven, vliegvelden en kerncentrales zijn voorzien van schrikdraadbeveiliging.

## ANTITERREURCONGRES IN ISRAËL

Henk heeft contacten in Israël en wordt daar op een bepaald moment uitgenodigd bij een antiterreurcongres. Daar komt hij in contact met de commandant van de Israëlische Marine. Omdat hij gescreend is voor het congres, weten ze van zijn verleden bij het KCT. Henk krijgt de vraag of hij contact kan leggen met het KCT om te zien of er interesse is in hun helmen. Het KCT blijkt erg geïnteresseerd en van het één komt het ander. "In Israël moet iedereen dienen in het leger en iedereen kent elkaar daarvan. Via de helmen kwam ik in contact met kogelvrije vesten en de Israëlische materialen bleken toonaangevend. "Ik heb toen het bedrijf 'Profile Equipment' opgericht. Specifiek voor het leveren van militaire materialen voor Defensie."

## DRAAIDEURCRIMINELN BEGELEIDEN

Door de goede contacten krijgt Henk ook de vraag of hij trainers kan leveren met een militaire achtergrond om elektronische apparatuur te bedienen. De mensen daarvoor zoekt hij uit zijn contacten met oud-commando's. Als hij een aantal daarvan heeft weten te enthousiasmeren start Henk het bedrijf 'Proftraining' op. "Bij ons kwam op een bepaald moment het verzoek binnen vanuit de gemeente Amsterdam of we 600 draaideurcriminelen konden begeleiden, die te agressief waren voor doorsnee begeleiders. We spraken met burgemeester Van der Laan af om dit z.g.n.



TOP600-project als proef een jaar te doen. De meeste deelnemers waren jonge mannen met een migratieachtergrond en hadden allemaal een stevige criminele reputatie. Ze werden 's maandagsochtends opgehaald en dan in een stevig programma de hele week beziggehouden met werken in het groen, en fikse trainingen. Ze kregen verschillende opleidingen en leerden een vak. Dat alles bracht regelmaat in hun leven. Als ze na enkele maanden geschikt werden bevonden werd hun een baan aangeboden. We hebben het uiteindelijk ruim drie jaar gedaan, daarna zijn onze medewerkers in vaste dienst getreden bij de gemeente Amsterdam."

## ECO-MAAT IN DE MALING GENOMEN

De sollicitatiegesprekken voor 'Proftraining' zijn met oud-commando's. Op een bepaald moment meldt zich oud-commando-marinier Van Dun, die bij Henk in de ECO heeft gezeten. Henk vindt hem een goeie vent. Van Dun herkent hem echter niet en Henk besluit hem in de maling te nemen. "Ik had een paar velletjes papier en zei dat dit zijn dossier was dat ik had opgevraagd bij het KCT, en dat daar opmerkelijke dingen in stonden. Ik somde een aantal slechte resultaten op die hij bij diverse tests zou hebben behaald en dat er een aantekening van de ECO-commandant stond dat hij eigenlijk uit de ECO gehaald zou moeten worden, maar omdat er al zoveel mariniers waren uitgevallen, mocht hij blijven. Van Dun stamelde dat hij zich daar totaal niet in herkende. Je begrijpt wel dat we zulke kreukels als jou hier niet kunnen gebruiken", zei ik. "Van Dun droop af en toen hij bij de deur was schreeuwde ik: "Van Dun! Aantreden!" Hij draaide zich verbaasd om en ik zei wie ik was. Hij zei nog nooit zo bij de neus te zijn genomen. Uiteraard kon hij meteen bij ons aan de slag."

## STEENGROEVE MEISTERSTEIN

In het Duitse Siedlinghausen ligt de steengroeve Meisterstein. Henk heeft de groeve gekocht na een tip van Gerard Brosens, die hij leerde kennen in het Kenniscentrum (KC) van het KCT. Gerard is 30 jaar geleden samen met een maat begonnen met bergtrainingen in de regio Siedlinghausen. Zijn maat kwam acht jaar voor

de overname echter te overlijden. "Ik zag wel brood in die steengroeve. Het had wel achterstallig onderhoud, maar ik wilde alleen overgaan tot koop als Gerard de toko zou gaan draaien. Gerard ging akkoord en we hebben het helemaal opgeknappt." De Groeve is een unieke locatie voor grensverleggende activiteiten (GVA). Voor trainingen, klim-opleidingen, teambuilding, niveau-training en speciale opdrachten. Defensie is er vaste klant. Maar ook politie, brandweer en bedrijven voor teambuilding. Er kan zelfs Spartaans overnacht worden in de grotten van de rotsen. De ECO heeft er onlangs trainingen gedaan en ook Kamp van Koningsbrugge was er te gast. De begeleiding bij de trainingen gebeurt door beroepscommando's die worden ingehuurd.

## SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Henk is sociaal maatschappelijk betrokken. Met zijn bedrijven werkt hij al 30 jaar samen met sociale werkplaatsen die materialen maken voor het Ecotax beveiligingssysteem. Zij werken nu ook aan het verwaarden en assembleren van militaire uitrusting voor de Nederlandse Defensie, die een grote order heeft gegund aan een Israëlisch bedrijf, waarmee Profile Equipment intensief samenwerkt. "De eis was 'Social

## Soms kun je beter achteraf vragen om vergeving, dan vooraf om toestemming

Return' en 'Made in Holland'. De mensen van de sociale werkplaatsen zijn enorm gemotiveerd en trots dat ze deze materialen mogen maken. Dat geeft ons veel voldoening."

Henk heeft nog goed contact met zijn oude maten en doet op verschillende terreinen ook zaken met oud-commando's. "Ik heb geleerd dat als er toch iets moet gebeuren waar je niet veel zin in hebt, je dat het best kan doen met een glimlach! Dan is het minder vervelend voor diegene die jou je hulp vraagt, maar ook voor jezelf!"





Regelmatig komen er verhalen of artikelen langs via de social media die ons opvallen. Hieronder een selectie.



**SLAG OM WALCHEREN**

In november '44 vond in Vlissingen de slag om Walcheren plaats, die nog altijd herdacht wordt. Het Korps was daar ook aanwezig om een krans te leggen bij het monument. Een kleine impressie in het onderstaande filmpje.



> **Kijk verder op**  
<https://tinyurl.com/5n6svksm>



**OUD C-KCT GEN-MAJ SWILLENS WORDT C-LAS**

Oud-Korpscommandant generaal-majoor Jan Swillens treedt 8 maart aan als Commandant Landstrijdkrachten. Dat gebeurt onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal.



> **Kijk verder op**  
<https://tinyurl.com/9v5eshyn>



**TEGELWIJSHEID**

Wijsheden heb je in allerlei soorten en maten. Sommigen zetten die op internet, maar vroeger zette men die op tegeltjes. Maar niet alleen wijsheden. Allerlei andere belangrijke dingen werden ook aan het ceramiek toevertrouwd.



**RADIO ORANJE**

Tijdens het luisteren van een van de vele podcasts op Podimo stuitte ik op een verhaal over het ontstaan van commando's. De beluisterde podcast is die van Radio Oranje en de betreffende podcast is die van de heldhaftige Britse parachutisten van Operatie Crusader

November 1941. Na minuut 30 is er een interessant verhaal over de eerste commando-parachutisten van de Engelsen. Onze voorgangers dus.



> **Kijk verder op**  
<https://tinyurl.com/mw3jnh6f>



**MARKET GARDEN 2023**

Tijdens de herdenking van Market Garden 2023 gaven een aantal oud-commando's hun medewerking. Zeven van hen sprongen uit een DC -3 Dakota in een stick samen met enkele mannen van de Para Group Holland. Hiervan zijn prachtige beelden! Kijk maar eens naar de bijgevoegde link. tweehonderdeen, tweehonderdtwee, tweehonderddrie, ... parachute! (Kijk ook verder in dit blad)



> **Kijk verder op**  
<https://tinyurl.com/4c9uz2ep>



# SNEDDERTALK

Hier op het landje, waar ik rond graas, staan wij Snedders al generaties lang te kijken hoe de commando's komen en gaan. Jonge mannen die vol branie de poort binnen komen.

**Z**e worden gekneet en gepolijst door hun voorgangers, hun instructeurs, de ouderen die senioriteit hebben en al een hele boel hebben meegemaakt. Heel soms van vader op zoon maar nog nooit is er iemand geweest die al vijf of zes generaties lang bij het Korps is aangesloten. Zoals de Snedders! Mijn voorouders hebben de hete kolen uit het vuur gehaald om mijn plek binnen het Korps te waarborgen. Zij hebben het fundament gelegd voor mijn rol en taak. Mijn overgrootvaders hebben de functie ingevuld en afgedwongen. Zij hebben vormgegeven aan de invulling van de taak van 'Korpsmascotte van het Korps Commandotroepen anno 2024!' Zij hebben mij voorbereid op alles wat er van mij verwacht werd. Zonder hen was ik een lastdier dat in een weilandje liep te grazen.

Volgens mij is dat bij die commando's net zo. De mannen en vrouwen die vanaf 1942 vormgegeven hebben aan het Korps en alle veranderingen, bezuinigingen, uitspattingen, uitdagingen en uitvindingen hebben meegemaakt, zijn verantwoordelijk voor hoe het er nu aan toe gaat. Deze mensen zijn allemaal uniek en waardevol geweest voor dat waar we nu trots op kunnen zijn. Zij hebben, net als mijn voorvaders, het mogelijk gemaakt dat het KCT er zo uit ziet zoals het er nu uit ziet. Keihard werken, aanpassen aan de tijd en invulling geven aan de vraag die er dat moment lag. De commando's van weleer ontwikkelden het Korps Commandotroepen naar wat het nu is. Elk stukje van iedereen is belangrijk geweest. Van waarnemer-verkenner tot operator allemaal stukjes die bijdragen aan het succes van vandaag.

Voor dat harde werk van mijn Snedder-voorouders heb ik heel veel respect. Dat verdienen zij ook want ik realiseer mij heel goed dat zij niet voor niets al die baretuitreikingen, Korpsoptredens en alle andere opofferingen hebben doorstaan. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik nu de trotse 'Korpsmascotte van het Korps Commandotroepen anno 2024!' ben. Dank daarvoor ouders, grootvaders, overgrootvaders en over-overgrootvaders. Ik hoop dat de huidige commando's ook zo kijken naar hun voorvaders. Fijne feestdagen!



# Commando worden?

Solliciteer naar de functie van  
Commando Speciale Operaties  
bij het Korps Commandotroepen.

[werkenbijdefensie.nl/commando](https://werkenbijdefensie.nl/commando)



/Landmacht.kct



/Commandotroepen